

Laat je horen.....!



Op de 21^{ste} dag van deze maand is het weer zo ver. U mag u dan op aanwijzing van de bewonersdienst van uw gemeente van inwoning naar een bepaalde lokaliteit begeven teneinde daar in alle stilte en in het geheim schriftelijk met een rood gekleurd en rood kleurend potlood aan te geven welke politieke partij en eventueel welke pief of pievin daarvan uw voorkeur heeft om in de voor u liggende vier jaren namens u te beslissen hoe uw gemeente bestuurd dient te worden. Deze gemeentelijke dienst stuurt u daartoe namens de dienstdoende (vervang)burgemeester een uitnodiging, die u bij aankomst in de lokaliteit van uw keuze aan de voorzitter van het gezelschap achter een tafel dient te overhandigen en aan de hand waarvan in de registers wordt gecontroleerd of u gerechtigd bent uw stem uit te brengen. En om aan alle onzekerheid betreffende uw bestaan een einde te maken dient u aan de hand van een geldig document aan te tonen dat u daadwerkelijk degene bent die de uitnodiging van de voornoemde (vervang)burgemeester heeft ontvangen en aan de voorzitter van het ontvangstcomité heeft overhandigd.

Het uitbrengen van uw stem doet u door middel van het rood maken van een hokje onder de naam van de door u geselecteerde partij en voor de naam van de door u geselecteerde pief of pievin. U dient persé het vakje vóór die persoon rood te maken en niet zwart of met een andere kleur. De Pietendiscussie heeft hier namelijk geen bemoeienis mee. U dient beslist binnen de lijntjes te blijven en u mag het papier niet met andere teksten versieren of bekladden, want dan wordt uw keuze ongeldig verklaard.

Maar hoe komt u tot de keuze die bij uw persoonlijkheid behoort? Hoe komt u te weten welke partij het verdient uw stem te bemachtigen? Hoe komt u te weten dat het niet allemaal 'één pot nat is' wat die partijen en de hen vertegenwoordigende piefen en pievinnen willen? Wel doodeenvoudig. Daartoe hebben die lieden een boekwerk opgesteld, waarin ze verwoord hebben wat ze allemaal in uw en andermans belang in de komende vier jaar in uw gemeente van inwoning willen verwezenlijken. Veel woorden zullen u bekend voorkomen, zoals hondendrollen, losliggende stoeptegels, vuulte in de straten en op de pleinen, lawaaijige jongeren, maar ook onderhoud van gebouwen, straten en pleinen, veiligheid en natuurlijk willen ze (bijna) allemaal lagere belastingen en minder regels. En dat is natuurlijk allemaal een kolfje naar onze hand.



En wij, 'de grijze golf', ontbreken in die boekwerken zeker niet. Wij worden immers een steeds machtiger en uitdijende groep, die ook nog trouw zijn of haar stem komt invullen terwijl veel van uw gemeentelijke medebewoners dat nalaten, omdat ze het allemaal 'één pot nat' vinden. En omdat wij beschouwd worden heel erg zorgbehoevend, krank en krakkemikkig te zijn, willen ze allemaal het beste voor ons. En dat ondanks het feit dat dit heel wat pietermannen kosten en wij dus eigenlijk te duur zijn. Daarom moeten we ondanks al die mooie klinkende en ogende woorden flink uit onze doppen kijken en moeten wij goed 'op onze zaak letten', opdat men ons niet 'de kaas van het brood eet'. Leest u daarom die boekwerken goed, want het kan u voordeel opleveren. En nadeel als u ze niet leest of er bij in slaap valt.

Om de partij van uw keuze en de eventueel geselecteerde pief of pievin uw stem te kunnen geven zult u zich naar de lokaliteit van uw keuze moeten begeven. Dat kan door er naar toe te lopen, manken of kreupelen maar ook door er op uw (e-) fiets, scootmobiel, bejaardentaxi of het busje heen te racen. Als u maar stemt! We horen zo vaak van: 'Ze moeten dit en ze moeten dat', maar 'wat moeten die ze' dan? De straten meer vegen, de tegels recht leggen, honden (en in Kapelle ook de katten) verbannen, geen moeilijk snapbare brieven schrijven, niet alles via de computer willen regelen? Lees daarom die boekwerken van die partijen en, ik heb het elders ook al geschreven: maak dan uw keuze op wie u stemt. En ga dus ook stemmen, want als u niet kiest, hebt u ook geen recht om te zeggen: 'Ze moeten.....'



Om de partij van uw keuze en de eventueel geselecteerde pief of pievin uw stem te kunnen geven zult u zich naar de lokaliteit van uw keuze moeten begeven. Dat kan door er naar toe te lopen, manken of kreupelen maar ook door er op uw (e-) fiets, scootmobiel, bejaardentaxi of het busje heen te racen. Als u maar stemt! We horen zo vaak van: 'Ze moeten dit en ze moeten dat', maar 'wat moeten die ze' dan? De straten meer vegen, de tegels recht leggen, honden (en in Kapelle ook de katten) verbannen, geen moeilijk snapbare brieven schrijven, niet alles via de computer willen regelen? Lees daarom die boekwerken van die partijen en, ik heb het elders ook al geschreven: maak dan uw keuze op wie u stemt. En ga dus ook stemmen, want als u niet kiest, hebt u ook geen recht om te zeggen: 'Ze moeten.....'