

Hoe heurt het eigenlijk ?

Nee, nee...denkt u vooral niet dat ik Jort Kelder ga nadoen, imiteren, napaen, klonen of wat u zelf kunt verzinnen. En denkt u ook niet dat u in een opperste staat van verwarring zult raken door dit gespinsel. En weest u gerust: dit wordt geen genderneutrale beschouwing, want ik hou het in mijn taalgebruik, zoals u in de vorige spinsel al liet weten, alles bij het oude (en vertrouwde). Ik ben nu eenmaal opgevoed met het mannetje /



vrouwtje, Dus waarom zou ik op mijn tachtigste mijn taalgebruik nog gaan veranderen? Enne wat Jort Kelder doet, kan alleen Jort Kelder. Ik vind hem een wat wazig figuur, waarvan je geen hoogte krijgt en wellicht anderen in 'zijn kringen' waarschijnlijk ook niet. Maar toch heeft hij wel iets wat anderen boeit. De manier waarop deze goede vriend van onze minister-president een onderwerp beschouwt is **einmalig**. Excuus dat ik dit in het Duits schrijf, maar ik vind geen Nederlands woord dat mijn gedachten hierover goed kan weergeven. Hij kan dat op een ietwat spottende toon, waarbij het lijkt dat hij het onderwerp en degenen met wie daarover praat min of meer 'te kakken' wil zetten.

'Hoe heurt het eigenlijk?' Voor een goede omgang met elkaar in het maatschappelijk verkeer zijn er in vroeger tijden allerlei regels opgesteld en ingevoerd, waarvan aangenomen wordt dat iedere geboren en getogen Nederlander (m/v) ze kent en geacht wordt zich er aan te houden. Een heel deftig woord daarvoor is etiquette. Dat vraagt dan weer een nadere omschrijving en daarvoor ben ik dan weer gaan surfen op het wereldwijde web. Daar kom je daar weer een berg namen van websites tegen die daar allemaal over gaan. Als je die allemaal



een bezoek zou brengen zou je pas echt in een opperste staat van verwarring raken. Alleen al over de betekenis van de etiquette zijn volgens mijn bescheiden mening al duizenden regelen geschreven. Niet dat ik ze geteld heb, maar ik neem aan dat deze schatting aardig in de buurt van de werkelijkheid komt. En zie dan maar eens in die brij van woorden een omschrijving te vinden, die mij wel aansprak. Niet dat ik via het scherm door iemand werd aangesproken, maar de tekst die ik las kwam wel ver in de buurt van wat ik me van een aansprekende omschrijving voorstel. Hij luidde als volgt: *Het geheel van cultuurgebonden beleefdheidsregels en omgangsvormen*. Toen ik dat las en die

woorden op me liet inwerken dacht ik: 'Yes, we have it'.

Verder surfend dreigde ik de kluts kwijt te raken, want waarover al geen regels zijn opgesteld en aangehouden is niet op één laat staan op twee handen na te tellen. We hebben een etiquette om de heer W.A. van Buren goeden dag te zeggen en een babbeltje met hem te maken. Een etiquette hoe je met een dame aan het banket aanzit en met haar converseert. Wie er eerst een trap op gaat, het mannetje of het vrouwtje, en wie dat doet bij het afgaan via de trap. Hoe je een hooggeplaatste rechter, een professor of de burgemeester aanspreekt. Hoe je een kardinaal of dominee aanspreekt is ook aan taalgebruik gebonden en het woord 'eerwaarde' speelt daarin een belangrijke rol. Hoe je moet handelen als je samen met een dame in een auto stapt. Ook hier moet ik concluderen dat het een spraakverwarrende bezigheid is om dat allemaal uit elkaar te houden.

Regels, regels, regels, waardoor we met elkaar omgaan zoals we nu doen. Niet dat iedereen zich aan die regels houdt, maar we passen er wel heel veel in het dagelijkse leven toe, zoals de jongelui die in trein of bus opstaan voor een oudere medepassagier (m/v), er niet gedrongen wordt bij het instappen in een trein of bus, we een dame het eerst ergens naar binnen laten gaan en haar mantel aanpakken om op te hangen.

Maar....., hoe moet het straks nu als we genderneutraal met elkaar omgaan, zeg maar: 'als gelijken'? Wie laten we dan voorgaan bij het neerdalen van de trap. De persoon die tot eind

vorig jaar nog vrouw werd genoemd of rommelen we maar wat aan? Gaan we onze landschef W.A. van Buren nu begroeten met 'Hai Willem' of zeggen we toch maar netjes 'Majesteit'? Geven we bij het verlaten van een gebouw de vroeger vrouw genoemde persoon nog netjes haar mantel op of moet ze maar zien dat ze die aangetrokken krijgt?

Gechargeerd? Overdreven? U hebt helemaal gelijk, maar het verlaten van de oude regels zou de omgang tussen de diverse geslachten binnen het mensdom er niet op verbeteren. Daarom is het toch maar goed dat we min of meer voorgeschreven krijgen 'hoe het heurt', want ik vind het toch best wel netjes staan de ijdelheid strelend om aangeschreven te worden met 'Geachte heer Augustinus'.



Augustinus