

In opperste verwarring



U allen, personen die dit hersenspinsel van mij lezen, wens ik van harte een heel Voorspoedig, Zalig, Gelukkig, Gezond en Vreugdevol jaar 2018 toe. Dat deze goede zaken u allen ten deel mogen vallen en zon in uw leven zullen brengen. En mochten deze wensen onverhoopt niet in vervulling gaan en zal het tegenovergestelde uw deel zijn dan wens ik u veel Kracht, Moed,

Liefde, Geloof en Doorzettingsvermogen toe.

gewoon 'dames en heren' noem, maar 'personen'. Wel beste mensenkinderen, de oorzaak daarvan ligt bij de regering die sinds de laatste dagen van oktober 2017 ons land regeert. Vier politieke partijen leverden hiervoor vrouw- en mankracht en dan weet je dat het een kwestie van geven en nemen is, wil een partij, en vooral de achterban daarvan, zich in het regeerprogramma herkennen. Dat is ook een kwestie van flinke scheuten water bij de wijn doen. Zo kreeg het CDA zijn zin met het op school verplicht leren van het Wilhelmus en bezoek aan een museum. De Christen Unie kreeg extra aandacht voor de kinderschaar. De VVD peuterde meer geld los voor de verdediging van ons land en D66 scoorde met het bevorderen van het genderneutralisme.

En dat laatste bracht mij compleet van mijn apropos. Ten eerste omdat ik niet helemaal precies wist hoe ik dit niet alledaagse woord moest schrijven. En ten tweede omdat ik me daarbij helemaal nikskenie bij kan voorstellen. Het schijnt dat we het verschil tussen de diverse seksen op deze aardbol moeten gaan vergeten. We moeten genderneutraal gaan denken en handelen. Hoe men dat denkt te realiseren hebben ze in hun vuistdikke regeerbijbel nog niet uitgewerkt. Als ze daar ooit in zullen slagen! Voor zover ik het heb begrepen is het de bedoeling dat we geen brieven meer gaan schrijven aan 'de heer of mevrouw A.P. Pelsien - Citroen', maar alleen aan A.P. Pelsien - Citroen. En daaruit zou dan moeten volgen dat die persoon moet worden aangesproken met: Geachte (Hallo of Beste) A.P. Pelsien - Citroen . Of wellicht dat u een betere terminologie weet te bedenken. Als hij maar genderneutraal is. Als u een dergelijk idee hebt gekregen en het lijkt u wel wat om het ook toe te passen, dan kunt u dat inzenden 'aan de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal', aan het Binnenhof 1A, Lange Houtstraat 1 of Plein 2 in 's Gravenhage. Het postadres van de Tweede Kamer der Staten Generaal is Postbus 20018, 2500 EP Den Haag.



U ziet het, ik heb het onderwerp nog maar nauwelijks aangesneden of de verwarring dreigt al toe te slaan. Richtte je in het voorbij tijdperk een brief aan de fractievoorzitter van D66 dan schreef je 'Aan de heer A. Pechtold, fractievoorzitter van D66', maar nu het regeringseskadron genderneutraal is geworden kan dat niet meer. Het man of vrouw zijn moet zoveel mogelijk worden uitgebannen. Maar de alles beklemmende vraag is dan ; Hoe doe je dat? Ik kan Mona Keizer toch moeilijk hem of mijnheer noemen en Halbe Zijlstra mevrouw of haar? Voor de meeste mannelijke of vrouwelijke zelfstandige naamwoorden is (bijna) geen neutrale (onzijdige) benaming te bedenken.



Bekijk uw paspoort eens. Het is niet alleen van het 'Koninkrijk der Nederlanden' maar ook van de 'Europese Unie' Ik heb dat van mij nog geen drie maanden in bezit en het is in NL eigenlijk al achterhaald. Want daarin staat duidelijk aangegeven dat ik een M/M ben. Maar er zijn nieuwlichters die daar tegen zijn. En dat alles vanwege de mensen die zich niet goed in hun vel thuis voelen, maar juist andere gevoelens hebben dan bij hun uiterlijke kenmerken behoren. Maar je kunt in hun paspoort of ander ID-bewijs niet ontkennen dat ze die uiterlijke kenmerken hebben. En bovendien kun je paspoorten van de andere 27 lidstaten van de EU moeilijk aanpassen omdat men in Nederland zo graag voor genderneutralist wil spelen.

En nu ik dat alles heb opgeschreven besluit ik dat ik aan die zotteklap niet mee ga doen en daarom wens ik U allen, dames en heren, burgers, boeren en buitenlui nogmaals een heel **Voorspoedig 2018.**

Augustinus.