

Namen noemen.....



We nemen al weer afscheid van een jaar. En ook dit jaar was er één vol beroering in de wereld en in onze naaste omgeving. We namen afscheid van bekende en onbekende Nederlanders. Heel veel namen hoorden we noemen en velen daarvan trokken aan onze ogen voorbij en we hadden er onze gedachten bij. Blijde en vrolijke gedachten, maar ook droevige en weemoedige en vol herinneringen.

Sommigen namen vergeten we weer, anderen zullen in onze gedachten blijven voortleven en bij weer andere zal er een gevoel van een groot gemis zijn, van heimwee en het verlangen om hen weer terug te zien.

Hun namen Wolfgang en Guust zullen voor altijd in ons hart gebrand staan, zullen nooit uitdoven of verdwijnen in de vergetelheid. Een naam geeft een mens betekenis, een gezicht, een karakter en laat hem andere mensen ontmoeten, liefhebben of er een hekel aan hebben, want niets menselijks is ons mensen vreemd.

Je kunt je afvragen hoe mensen aan hun achternaam zijn gekomen. Hoe kwamen Aangeenbrug, Amkreutz, Bezembinder, Berveling, Bilterijst of Bloemzaad aan hun naam? Was er bij Aangeenbrug in de omgeving geen brug te bekennen of juist wel en wilden zijn er niet aan wonen? Was de eerste bezembinder een man of vrouw die bezems maakte en was de eerste Bloemzaad handelaar in zaden van bloemen? En je zult als achternaam Boetekees hebben? Was dat een figuur die zo zwaar de fout in was gegaan dat hij als straf die naam kreeg opgelegd? Waren de families De Casembroot en Kaasenbrood misschien ooit één familie en heeft een of andere burgerstandelijke ambtenaar bij de geboorte van een nieuwe De Casembroot of Kaasenbrood een schrijffout gemaakt, waardoor een nieuwe familietak ontstond? Is dat bij Bilterijst en Rijstebil ook zo gegaan? En de eerste Donderwinkel? Verkochten die rotjes, zevenklappers of lawinepeilen of was er in die winkel altijd gedonder over de kwaliteit van de goederen of de prijs daarvan naam?

Had Goedmakers ook iets goed te maken of had hij geen groene vingers en wilde hij daarom geen Groenbroek genoemd worden? Had Helmstrijd een hekel aan Haagzieker of misschien toch niet, maar wel aan Holleeder? Dat laatste zou ik me kunnen indenken. En hoe kwam de familie van Ingen Schenau aan hun naam? Rijke landheer misschien of een hooggeplaatste potentaat met buitenlandse wortelen, die graag op Klumpkens liep in plaats van Klompen voordat hij de Knuppel in de Hakeboom gooide waardoor Koppius een Hangoor opliep?



Spelen met namen? Het is een prachtig tijdverdrijf en je doet er geen Mens kwaad mee. Mijnheer Mollenbrok zal kennis kunnen maken met de familie Fijnvandraat en Johan Kleuters en daarbij Mooiweer spelen met zijn neven Klaas 't Mannetje en Robbert Pielstroom, die ook nog verre familiebanden hebben met de families Pielaat, Piederiet en Schoonbrood. De laatste wilde nog mee doen met 'Heel Holland Bakt' maar voorzitter van de Schepop vond zijn kandidatuur niet gewenst vanwege zijn connecties met de families Spaargaren, Vervoordeldonk en Vijfwinkel. Dat ook om de goede betrekkingen met zijn vrienden Scheurwater, Vingerhoedt, Spinnewijn, Wouterlood en Wijdoogen niet in gevaar te brengen. De namen van de seizoenen Herfst – (de) Winter en Zomer ben ik al als achternaam tegengekomen, maar de familie Voorjaar of Klaas Lente ontbreekt nog in mijn collectie. En hoe zit het met Zuiverkroon en Zuiverloon? Is dat allemaal wel zuivere koffie bij Koekenbier in de Winkelhof?

Namen, ontelbare namen, gemakkelijk en soms moeilijk uit te spreken. Ieder mens zijn eigen naam, zijn eigen karakter, zijn eigen betekenis. Ontelbare namen hebben we dit jaar gehoord

en gelezen. Ontelbare zullen we ook in het nieuwe jaar te horen en te lezen krijgen. Namen die we voor altijd in ons hart zullen sluiten, maar ook namen die we na enkele dagen al weer vergeten zijn omdat de Kok, Janssen, Pieterse, Jansen, Klaassen, Janse, Adriaanse en Janssens zo gewoon zijn. Ontelbare namen hebben mijn naam onder mijn hersenspinsels gezien en gelezen. Voor al die namen hoop ik dat 2017 ondanks alles toch een mooi en goed jaar was. Was dat misschien bij u niet het geval? Dan hoop ik dat 2018 dat wel zal zijn. Ik wens u in ieder geval een

ZALIG KERSTMIS, een SPETTEREND UITEINDE



en een



VOORSPOEDIG en GELUKKIG JAAR 2018

Augustinus

(Hoe ik aan al deze namen gekomen? Gelezen in kranten en tijdschriftartikelen, rouw- en huwelijksadvertenties en gehoord via radio en tv en de wandelgangen.)