

## Schoolfoto



Weet u nog wanneer uw eerste schoolfoto werd genomen? Ik niet helemaal, maar het was wel op de r.k. jongensschool Sint Jozef aan de Westsingel in Goes en ik dacht in de derde klas bij meester Raes. (Een doodgoeie man, maar hij had het als onderwijzer niet gemakkelijk, want hij kon geen orde houden. Na de lessen was er altijd wel een hele serie schoolblijvers, die moesten boeten, omdat ze tijdens de normale schooluren iets 'uitgevreten' hadden. Meester Raes heeft zijn hele onderwijzerscarrière aan de Sint

Jozefschool doorgebracht.) Of ze moesten thuis 500 strafregels schrijven in de trant van 'Ik mag niet praten onder de les' en die dan getekend door één van de ouders aan 'de meester' overhandigen. Ik kan me de foto nog goed herinneren. Ik denk dat die nog ergens in één van mijn fotoalbums zit. Ik vind / vond me zelf op die foto wel een lief ventje. (Eigen roem s.....). Uit de daarop volgende klassen kan ik mij niet herinneren dat er ieder jaar ineens een schoolfotograaf opdook. Ook van mijn tijd aan het Sint Willibrordcollege kan ik me geen officiële klassenfoto's herinneren. De rolletjes waren toen schijnbaar te duur en een beetje fototoestel konden we ons als scholier al helemaal niet veroorloven. Van een mobieltje en selfies droomden we nog niet eens. Dat was nog ver weg.

Tijden veranderen, want onze kinderen hadden af en toe wel een schoolfoto. Het hing een beetje van het schoolhoofd af of er wel of geen klassenfoto of individuele foto gemaakt mocht worden. Dat was nog in de tijd dat een onderwijzer en zeker het schoolhoofd nog wat in de melk te brokkelen hadden en de leerlingen nog braaf de 'orders' van het onderwijzend personeel opvolgden. De schoolfoto's werden op willekeurige dagen genomen, zodat de kindertjes in hun dagelijkse tenue 'vereeuwigd' werden. En tegen een bedrag van tig gulden kon men als ouders de foto's kopen, zodat je de grootouders en eventueel ooms en tantes mee kon 'verblijden' met de smoeltjes van de lieve kleinkindertjes of neefjes en nichtjes.

Ik schrijf het nog eens: 'Tijden veranderen'. In onze multiculturele maatschappij kun je als schoolfotograaf niet meer zo maar onverwacht een school binnenvallen met de vraag of je de 'kindertjes' op de foto mag zetten. Het moet wel geordend gaan en daar is best wat voor te zeggen. En het moet ook kunnen of uitkomen natuurlijk. De 'juffen en meesters' moeten dan eerst nagaan of er op die dag toevallig kinderen afwezig zijn vanwege een of andere religieuze gebeurtenis in hun levensbeschouwelijke kring en als ze dat het geval is of ze dan wel of niet op de schoolfoto mogen.

Herinner u het idiote proces om een schoolfoto waar twee kinderen ontbraken omdat ze niet op school waren vanwege een of andere feestdag in een bepaalde levensbeschouwing. (Politiek correcter kan ik het niet weergeven.) En ieder 'normaal denkend mens denkt dan bij zichzelf 'dat wint die mama toch niet'. Maar we hadden allemaal buiten de waard, in de verschijning van rechter, gerekend, die oordeelde dat de schoolleiding van deze twee suikerige snoepjes hartstikke fout had gehandeld en had moeten weten dat deze kinderen op de betreffende dag niet aanwezig konden zijn en dus niet op de foto konden vanwege een religieuze dag in hun geloofsrichting. (Ik blijf correct.) En de school moet hen ook nog 500 euro's schadevergoeding en de proceskosten betalen. En dat terwijl ze van het ministerie van mevrouw Bussenblazer toch al te weinig geld krijgen. Waarop blonde Geert losbarstte met zijn lijfspreuk 'Gekker moeten ze het niet maken'. En als hij het niet gezegd heeft, had hij het wel kunnen zeggen. Want 'praten kan die man. 't Is een man die ouwehoeren kan' zong Toon Hermans ooit.



Wat kunnen de gevolgen zijn van deze wereldvreemde uitspraak? Kunnen we nu wet verwachten, waarin wordt bepaald op welke zon- en feestdagen GEEN schoolfoto's mogen worden genomen? En voor welke levensbeschouwelijke richtingen, die door de gezinnen van de schoolgaande kinderen wel of niet gepraktiseerd worden, die voorschriften gelden? Of moeten de scholen daar protocollen voor opstellen? Wat denkt u dan van het volgende artikel in zo'n wet of protocol?

Artikel 455 bis: "Het is de schoolleiding niet toegestaan op de volgende zon- en feestdagen of gebeurtenissen toestemming te geven of te bevorderen dat er school-, klassen- of individuele foto's van de leerlingen worden genomen zonder toestemming van de ouders of wettelijke

vertegenwoordigers: Nieuwjaarsdag, tijdens de carnavalsweekeinden van zaterdag tot en met dinsdag, Aswoensdag, Biddag voor het gewas. Goede Vrijdag, beide Paasdagen, Hemelvaartsdag, beide Pinksterdagen, Konings- of Koninginnendag, Dag van de Arbeid, Bevrijdingsfeest, Maria Hemelvaart, Allerheiligen, Allerzielen, Dankdag voor de oogst, beide Kerstdagen, Oudejaarsdag, tijdens de Ramadan, Suikerfeest, Joodse Paasfeest en andere Joodse religieuze dagen, Thanksgevingda en de erkende feestdagen van de volgende religieuze richtingen: Boeddhisme, Zen, Hindoeïsme, Communisme, Pinkstergemeenten, Baptisten, Mennonisten, Zevendedagsadventisten, Maoïsten, Stalinisten, Sjie-ieten, Soenieten, Leninisten, Alavisten en alle andere wereldwijd erkende levensbeschouwelijke richtingen. Overtreding van dit artikel kan worden bestraft met 25 zweep- of stokslagen of een boete van vijfhonderd (500) euro te voldoen in rolletjes van vijftig (50) eurocenten. Deze straf dient te worden ondergaan door de voorzitter van de raad van bestuur van de overtredende school en bij diens afwezigheid of het niet betalen van de geldboete door één van de andere werknemers van de betreffende school. Tegen de uitspraak kan beroep worden aangetekend bij een hogere rechtbank.” Tot zover het voorontwerp van wet of protocol.

Ervan uitgaande dat zowel de leden van de Tweede als de Eerste Kamer met het wetsontwerp akkoord zullen gaan, opent dat dan de weg voor langdurige procedures, geheel wel, gedeeltelijk, gedeeltelijk niet of geheel niet aan de wet voldoende protocollen, waartegen dan weer bezwaar kan worden aangetekend bij de raad van beroep van het schoolfotografengilde. En de schoolfotografen dan? Die zullen zo in de periode dat de behandeling van hun beroep in beslag neemt hun toevlucht moeten zoeken in de sportfotografie, pas op het portretrecht, straatfotografie, wel eerst vragen of het



betreffende personage op die dag wel op de gevoelige plaat wil of mag worden gezet, of een andere passende werkring. En wij, de grootouders? Wat moeten wij zonder de jaarlijkse schoolfoto van onze oh zo lieve nakomelingen? Geen schoolfoto meer? Dat kun je ons toch niet aandoen? Gelukkig in dat geval de mensen met weinig of geen achternazaten. Hun tranendal is dan of beperkt en bij het ontbreken van nazaatjes valt er valt helemaal niets te drogen.

*Augustinus*