

## Plastic



Ja, plastic. Toen we nog klein waren hadden we nog geen benul van plastic en wat het was. Onze voedingsmiddelen stonden grotendeels bij de kruidenier open en bloot in de winkel of geconserveerd een glazen fles of pot of een metalen blik. Voor het glaswerk betaalden we bij aankoop statiegeld, want de fabrikanten wilden hun flessen terug om ze weer te kunnen vullen. Wat dat betreft waren ze wel een beetje Zeeuws, ‘zuunig’ dus. En wij echte Zeeuwen waren

en zijn so wie so nog ‘zuunig’ om de dubbeltjes of kwartjes statiegeld terug te krijgen, want ons Zeeuws Meisje zei: ‘maar geen cent te veel hoor’. (Effe tussen door: U weet dat Zeeuws Meisje een margarinemerck is en een zusje van Blue Band (op z’n Zeeuws: Bleu Band). Maar weet u wel hoe oud Zeeuws Meisje is? Dat lossen we nu op: Ze is in 1894 geboren als Zeeuwsch Meisje en heeft zich al meer dan 100 jaar staande weten te houden in de diverse margarineoorlogen en boterbergen. U ziet het: Goed Zeeuws, goed rond).

Het is allemaal wat verwarrend, maar dat is de plastic wereld ook. Nadat het plastic, ook wel kunststof genoemd, eenmaal op de markt verschenen is, kunnen we het niet meer weg denken. De glazen flessen voor de dagmelk en gesteriliseerde melk zijn nu helemaal verdwenen en vervangen door plastic flessen en een soort van jerrycans en kartonnen pakken. De glazen potten voor de groenten zijn deels vervangen door blikken bussen of een of andere ongezonde papiersoort met van binnen een soort van aluminium bekleedsel. En kijk eens waar plastic niet allemaal het omhulsel van is. Het is niet te filmen! Grote houten paletten met allerlei artikelen worden tegenwoordig gehuld in een plastic omhulsel, zodat er geen touw meer aan te pas komt. Een eenvoudige flesopener is bij Blokker of HEMA is alleen nog verkrijgbaar op een kartonnetje met plastic omhulsel. Een bundel van 7 paar sokken voor € 4,95 is ook met plastic omhuld en de 100 schroeven, die we bij de Praxis of Gamma moeten kopen om er vier in een multiplex plaatje te kunnen draaien, zijn ook al in een plastic doosje verpakt. De ‘eigen merk’ slaatjes van Dirk, de AH komkommers, bolussen van de Warme Bakker, de slipjes van Ten Cate en nog honderdduizenden andere artikelen zijn allemaal in plastic gewikkeld. De slaschalen, eierdopjes, bekers, kop en schotels en ander huishoudelijk spul op de camping of in huis zijn vaak van plastic.

En was het nu maar allemaal een en hetzelfde soort plastic! Nee dus, we hebben hard en zacht plastic, de limonadeflessen zijn van PET - plastic gemaakt, de onderliggende schaaltes van de vleeswaren zijn van een zwart soort kunststof gemaakt en de schalen waarin de, hopelijk, de voedzame maaltijdsalades zijn te bewonderen in een doorzichtige schaal van hard of zacht kunststof. De roerlepels van Emsa, de bakvormen van dokter Oetker, de afvalboxen en bewaardozen van Curver zijn van pvc en zo kunnen we nog wel enkele honderden regels verder gaan. En zelfs de afvoerbuizen van de riolering zijn van pvc of kunststof of plastic. En het muntje voor ons winkelwagentje vaak ook.

Hoe ik als gepensioneerde die huishoudmerk allemaal ken? Wel, ik was 28 jaar werkzaam bij een Goese grossier in potten en pannen, haarden, kachels, koelkasten, diepvriezers, gasfornuizen en -komforen, wasautomaten en wringers en huishoudelijke artikelen als wasborden, zinken wasketels, weckflessen, vergieten, eierlepeltjes, stofblikken en nog meer duizenden van dat soort nuttige gebruiksvoorwerpen. Ik schreef er boeken vol over met foto’s en al erbij. En gelooft u het of niet, maar één van onze huidige KBO - leden was me daarbij behulpzaam en drukte zich bij dit werk niet.



Dat was even nog een tussendoortje, want we zitten nu met een enorme afvalberg van plastic in onze maag. Trouwens wij niet allen, maar ook het zwemmende voedsel in de zee en onze viervoeters op het land hebben vaak hun buik vol van dat goedje. De dames en heren

wetgevers, milieuvrienden, afvalverwerkers en Europese ambtenarij weten geen weg meer in deze rijstebrij van afval. De Plastic Heroe, het mallotige mannetje dat als symbool moet dienen voor het inzamelen van plastic is helemaal zijn kluts kwijt en weet niet meer wat hij met al die verschillende soorten plastic, kunststof, pvc of anders aan moet. De PET - flessen mogen officieel niet in de afvalcontainer voor plastic en dat vind het mannetje 'echt pet'.

Hoe dat probleem op te lossen? Ik zou het niet weten! U wel? Stuur uw ideeën toe aan de leden van de Gemeenteraden, Eerste en Tweede Kamers, de ministers en staatssecretarissen die met milieu- en afvalzaken en -zakken zijn belast. Stuur ze desnoods op naar de EU in Brussel, Straatsburg of Luxemburg, maar doe er wat mee! Doe het wel zonder postzegel, zodat de ontvangende dames en heren een vreemde postzegel zullen trekken als ze al dat spul op hun bureau of in hun postbus zullen aantreffen. Misschien weet onze Amerikaanse vriend Donald de Trumpetter er wel raad mee. Wellicht gooit hij al die ideeën in zijn Pet en komt hij met een zinnige oplossing voor dit plastic probleem. Hoewel, van dat laatste heb ik nu ook



weer niet zo een heel hoge PET van op, want als ik de afbeeldingen van Uncle Donald eens goed bekijk dan lijkt het er op dat zijn toet van PET - plastic is gemaakt. En wie zit er NU op een PET - president te wachten? In de bak er mee? Nee, laat hem maar gewoon lopen van het Witte Huis in Washington naar de Trump Tower in New York. Dan zal hij wellicht door deze pelgrimage wat minder de loftrumpet over zichzelf blazen.

*Augustinus*