

Seizoensvoorbereiding



Een goede vraag, die u zich zelf kunt stellen beste lezer(es). Waarop moeten wij ons als senior, oudere, bejaarde of hoogbejaarde nu speciaal voorbereiden? Wij hebben geleefd zoals we geleefd hebben, van alles en nog wat meegemaakt, ups en downs gekend en ons leven loopt nog steeds helemaal van een leien dakje. Dus, mijnheer de stukjesschrijver, waarop moeten we ons voorbereiden? Wat vind u nu zo belangrijk dat we ons moeten bezinnen hoe we de, nabije, toekomst tegemoet zullen treden.

Wel beste kennisnemer of kennisneemster van dit schrijfsel, u moet u er op voorbereiden dat u spoedig weer zult worden platgeschreven en –gekletst over de, volgens Bartjes, belangrijkste bijzaak in ons leven. U zult weer te maken krijgen met domme en minder domme vragen van verslaggevers en nog dommere of mindere dommere antwoorden van de niet zo slimme of wel slimme figuren aan wie ze worden gesteld. Wat die belangrijkste bijzaak in uw leven dan wel is? Bel, bel, bel (om het eens in het Zeeuws te zeggen), ik heb het hier over de voetbalsport. De grootste sport in de wereld, die beoefend wordt op gladgeschoren (kunst)grasvelden in de meest mondaine plaatsen ter wereld, maar ook op een achteraf veldje met of zonder een verdwaalde grasspriet in de binnenlanden van Verweggistan of Vergetenmensenburg.

Hoe kon u dat nu vergeten? Wellicht een afnemend geheugen, een minder geworden conditie, een aflopende technische vaardigheid, waardoor u de bal nog slechts 3 keer achter elkaar kunt hoog houden? Verwijdering uit de eerste selectie van de v.v. TerValcke of s.v. Ter Weel? Of misschien toch voetbalmoehed. Dat bestaat namelijk evengoed als aardappelmoehed. Het is maar dat u het weet.

U zult weer te maken krijgen met uitdrukkingen als “valse rechtsbuiten”, “knijpende en controlerende middenvelders”, “afvallende ballen”, “spelen met de punt naar achter” of “spelen in een ruit”. U zult weer geconfronteerd worden met vragen als “bij het doelpunt dat je maakte, ving je de bal op je borst op, liet je hem niet op de grond komen, maar nam je hem meteen op je pantoffel en scoorde je op een onnavolgbare manier. Zeg eens wat er toen door je heen ging”.

Nu weet ik uit jarenlange ervaring dat er in de kledingvoorschriften van de diverse voetbalbonden staat, dat je gepast schoeisel moet dragen tijdens een wedstrijd. Dat houdt in dat je niet op pantoffels mag spelen, laat staan op je sokken, klompen of blote voeten. Klompen is er misschien ooit aan toegevoegd, want vroeger bestond er in Goes een voetbalclub met de naam ‘Op klompen begonnen’ (OKB). De club heeft niet lang bestaan en werd later Robur genoemd en was toen een “RKVV club”.



Ongetwijfeld zult u nog veel meer met dergelijke termen te maken krijgen, maar dan kunt u wellicht bij één van de vele voetbalbladen of –zenders terecht voor nadere uitleg.

En u zult weer te horen krijgen dat voetbal verbreedert, dat het de mens in staat stelt een gezond leven te hebben en gevrijwaard zal worden van allerlei enge ziektes en kwalen. En dat zal u geïllustreerd worden met eindeloze herhalingen van boksende spelers, schoppende keepers, wild gebarende trainers en publiek dat de betrokken boksende of natrappende speler uitmaakt voor de meest bizarre creaturen en hen de meest enge ziektes toewenst. En denkt u vooral niet dat dit allemaal ‘lager opgeleide’ mensen zijn, ook ‘hogere opgeleide’ figuren kunnen er in dat opzicht wat van. Je zou soms denken dat ze daarvoor zelfs speciaal opgeleid zijn. En in de vraaggesprekken achteraf zult u horen dat de belaagde spelers, trainers, scheidsrechters, assistent scheidsrechters (vroeger grensrechters, ook wel lijrechters genoemd)

en bobo's zich in alle bochten wringen om hun vreemd aandoende bewegingen en woorden tijdens de wedstrijden uit te leggen en te vergoelijken. Een taalpurist zou er veel genoeg aan beleven.

Voetbal verbreedert, bevordert het spelplezier, helpt je een goed en vredelievend mens te worden, die respect heeft voor de tegenspeler, die ook spelplezier wil hebben. Dat zijn heel belangrijke bijzaken in het leven, maar we merken er steeds minder van. Er wordt geschopt en gebokst, gescholden en van de tribunes rollen soms de meest vreselijke verwensingen. Maar we blijven de voorzitter van UEFA en FIFA 'mijnheer de president' noemen en maken vrij baan voor hem in het verkeer, als hij zich tenminste gedraagt als iemand die geen steekzakken



heeft, waar de gelijknamige penningen in gestopt kunnen worden, geen vriendjes bevoordeelt met mooie (niet bestaande) baantjes en vrij is van discriminatie van welke mens dan ook.

Ik een hekel aan voetbal? Nee, helemaal niet, maar wel liefhebber van mooi technisch spel op sportieve wijze gespeeld en bedoeld als vermaak van het volk dat 'brood en spelen' wil ongeacht of het een lage of een hoge opleiding heeft gehad. Ik wens u een mooi voetbalseizoen.

Augustinus