

## Vrijheid voor iedereen



U denkt misschien dat ik in vroegere Spinsels al zo vaak over vrijheid en vrede heb gespinseld, dat dit nu weer niet hoeft. Ik zou dat ook denken, maar ik moet wel, want er zijn nog steeds miljoenen bewoners van onze aardbol, die dat niet kunnen. Er zijn nog grote stukken aardbol waar de bewoners nog steeds niet van deze zaken kunnen genieten en dat er grote kans is dat zij daar nog lang verstoken van blijven. En ik heb het gevoel dat ook onze vrijheid bedreigd wordt. Een vreemde gedachte misschien in de dagen waarin we de doden uit Wereldoorlog II herdenken, vieren dat we bevrijd zijn van vreemde overheersing, en ons daarna herinneren dat op de tiende dag van dan maand mei 1940 ons land door boze geesten werd overvallen.

Wordt onze vrijheid dan bedreigd? Door wie dan en hoe? Heel eenvoudig, er lopen nogal wat lieden rond die in eigen land hun onderdanen beknotten in hun vrijheid. Denk aan meneer P. in R. Hij heeft dat zelfs als vak geleerd! Zijn buurman E. in T. heeft er niet voor geleerd, maar ruïneert het leven van honderdduizenden van de aan zijn zorgen toevertrouwde medeburgers door hen zonder enige motivatie van het waarom te ontslaan, gevangen te zetten en te vuur en te zwaard te bestrijden. In zijn buurland S. loopt ene mijnheer A. rond, die vermoedelijk voor slager heeft geleerd want die doet hetzelfde als mijnheer E. in T. en van duizenden van hen wordt nooit meer gehoord. In WO II werden dat 'Nacht und Nebel' gevangenen genoemd. En nog in allerlei andere staten in het Midden Oosten en Afrika is er geen vrijheid van godsdienst, meningsuiting, vereniging en vergadering en waart ook de marteling, onderdrukking en de verdwijningsdood rond. Helaas zijn er ook in onze westerse wereld lieden die de bevoegdheden van rechters niet erkennen, verworven rechten voor bepaalde groepen van hun inwoners willen afschaffen en armen bij erge ziekte hun hoop op genezing willen ontnemen. Ook dat is een bedreiging voor onze vrijheid.

En hoe is het bij ons gesteld? Zijn er bij ons zaken die onze vrijheid bedreigen? Zeker wel, maar het zijn (nog) geen levensgevaarlijke bedreigingen. We hebben de vrijheid om IEDEREEN te kiezen als onze vertegenwoordiger in de volksvergadering in Den Haag en regionale raden. Al organiseren zij zich in 28 of 83 of 132 partijen of groeperingen. Als zij zich verkiesbaar willen stellen, moet hen daartoe ook de gelegenheid worden gegeven en niet meteen allerlei kiesdrempels opgeworpen worden. Ook al wordt het stembiljet dan te klein. Er is papier zat in de wereld.



Enkele van onze grondrechten zijn de vrijheid van meningsuiting en vergadering. Daarom moeten we niet direct iedereen, die het politieke landschap wil veranderen, een sterk leiderschap wil installeren, meer democratie en minder ambtenaren en buitenlanders wil, uitmaken voor populist. Veel van deze mensen menen het goed en zijn het waard om aan gehoord te worden en de mogelijkheid te krijgen om bepaalde groepen burgers in de volksvergadering(en) in Den Haag en andere steden te vertegenwoordigen. Die mensen wordt vaak verweten dat zij de kiezer willen misleiden. Zij zouden alleen maar zeggen wat het volk wil horen. Volgens wetenschappers echter kan populisme worden beschouwd als verzamelnaam voor allerlei groepen mensen met uiteenlopende politieke gedachten, maar ook met een aantal dezelfde kenmerken. Volgens hen is het standpunt van deze groepen de tegenstelling tussen de 'elite' en het 'volk', omdat die gevestigde orde volgens hen niet naar het volk zou luisteren en dat dus niet zou vertegenwoordigen. We weten allemaal dat dit ook niet kan, omdat er zo veel soorten 'volk' zijn met onnoemelijk veel verschillende meningen.

Over dit onderwerp is nog veel meer te schrijven, maar waar het om gaat is dat IEDEREEN de kans moet krijgen om in VRIJHEID zijn mening te geven, zonder dat daar weer drempels tegen opgeworpen worden. Willen er 40 partijen aan een verkiezing meedoen? Gewoon doen, want het is een teken dat de democratie nog springlevend is, maar er nogal een en ander mankeert aan de manier waarop land, provincies en gemeenten bestuurd worden, waardoor de burger het gevoel krijgt niet gehoord te worden.



Laten we de vrijheid vieren en er aan denken dat VRIJHEID er voor IEDEREEN moet zijn. Dat iedereen zijn of haar visie op het besturen van land, regio of gemeente moet kunnen geven. Want juist daarvoor hebben die verzetsstrijders (m/v) en binnenlandse en buitenlandse militairen hun leven gegeven: Zodat wij in VRIJHEID ons zegje kunnen doen.