

Democratisch feesten



Toon Hermans zijn feestneus is amper gevonden en door Mien in de keukenla opgeborgen of het volgende feest dient zich al weer aan. Het wordt wel 'Het feest van de democratie' genoemd, maar in de aanloop naar het dit feest heb ik weinig feestelijks gezien, gehoord of beleefd. We vieren deze feestdag dit jaar op 15 maart en er wordt van ons verwacht dat we dan weer de vierjaarlijkse gang naar de stembus maken. Die bus staat opgesteld in een stembureau en daar kunnen we terecht om onze stem uit te brengen. Bij binnenkomst van dat bureel moeten we ons melden bij de voorzitter. Die noemt hardop onze naam, zodat zijn of haar secondanten kunnen nagaan of we ergens vermeld staan dat we niet mogen stemmen, een volmacht hebben afgegeven of stemonbekwaam zijn verklaard. En als hij of zij niet wil geloven dat wij degene zijn die op de oproep vermeld staan, kan hij of zij van ons verlangen dat we aantonen dat wij de opgeroepen man of vrouw zijn. Na dat geïdentificeer wordt ons een papier van overhandigd een meter breed overhandigd, waarop alle partijen staan vermeld, die we onze kostbare stem kunnen geven. Daartoe begeven we ons naar een 'planken tent'. Waar we een gordijntje achter ons sluiten en één rondje in een vierkant vlakje rood maken. Dit als aanduiding dat u die partij en dat menneke of vrouwke in de Tweede Kamer wilt hebben. Daarna vouwt u het bewuste blad weer dicht, verlaat de 'planken tent', zonder het rode potlood als aandenken mee te nemen en deponeert u de door u bewerkte minikrant in de bus met een gleuf, die midden in het stemlokaal staat.

Nadat u dit middeleeuwse spel hebt opgevoerd verlaat u het stembureau, begeeft u zich naar huis en wacht daar in spanning de late avond of vroege morgen af om te weten of de partij van uw keuze inderdaad Tweede Kamer – bewoner is geworden. Tenminste als u dan nog niet door de slaap bent overmand, omdat u daarop zo lang moest wachten. Al weer een flink aantal jaren geleden speelden we dit spel met modern speelgoed, n.l. de computer. Daardoor was per stembureau binnen een half uur bekend wie op dat bureel de meeste stemmen had vergaard en zo verder. Tot er een minister van Binnenlandse Zaken opdook, die in het sprookje van ene betweter geloofde dat je aan de deur van het stembureau of door het raam kon zien op welke lijst en sprookjesfiguur daarop had gestemd. Zij geloofde er zo stellig in dat we weer de 'planken tent' in moesten om datgene te doen, wat ik hierboven beschreef. Waarom ik die 'planken tent' tussen aanhalingstekens zet? Wel, tussen Goes en Wolphaartsdijk heb je een buurtschapje met de naam 'Planken Tent' en de huizen hebben ook nog echte huisnummers. Voor zo ver mij bekend is daar geen stembureau gevestigd.



Het is bekend dat bij parlementsverkiezingen allerlei idealisten een boodschap willen uitdragen, waarvan ze denken dat die u die moest steunen door op hun lijst uw stem te geven. Zij noemen zich of links of rechts, wat dat ook moge voorstellen, of middenmoters en denken dat ze de democratie in Nederland kunnen opschudden door alles anders te doen, dan zoals het tot nu toe gebeurt. Zij roepen om het hardst dat 'HET VOLK' het anders wil, maar vergeten er wel bij te zeggen 'welk volk' het anders wil en wat ze anders willen, want HET is nu eenmaal een onbepaald iets. En de onderdanen van Willem en Máxima zijn er in zoveel maten en kleuren en toonaarden, dat het letterlijk een bonte verzameling van het met elkaar oneens zijnde lieden zijn, dat 'HET VOLK' niet bestaat en niemand kan zeggen dat hij of zij 'De stem des volks' vertegenwoordigt.

Ik geef u geen stemadvies, maar wel aanrader. Ga in ieder geval stemmen, want u hebt daar het recht en ook wel een beetje de plicht, toe. Bepaal zelf op welke partij u uw kostbare stem uitbrengt. Maar stem op een partij of man of vrouw, waarvan u denkt dat die het hele VOLK iets te bieden heeft. Misschien hebben ze in de voorbije regeerperiode keuzes gemaakt, die u niet aanstonden, waar u het 'glad' oneens was, maar dat wel deden vanuit een vast programma en doelstelling. Die al jaren deelnemen aan het democratische spel in Nederland en die zich voor méér dan één onderwerp sterk maken, goed georganiseerd zijn en reële ideeën en wensen hebben en zich niet richten op slechts één



bepaald onderwerp. Laat uw stem niet verloren gaan door op één van de vele 'Boerenpartijen en Boeren Koekoek' te stemmen, die uw stem vragen, want mochten ze een zetel veroveren, zullen zij ongetwijfeld voor een valse noot in het Kamerkoor zorgen, als ze al niet in de olmen zitten. Ik wens u veel wijsheid bij het partij kiezen en misschien wordt het dan voor u wel een democratisch feestje.

Augustinus