

De trompetter



Kent u het nog? Het lied dat Rob de Nijs talloze keren heeft gezongen over de poppenkastfiguur, die trompetterde in het leger van de prins. En soms hoor je het nog wel eens door luidsprekerboxen schallen. Het gaat over Jan Klaassen, die van Den Helder tot Den Briel marcheerde en dat hij geen geld had en geen held was en ook niet van het krijgsgeweld hield. Maar...trompetten deed hij echter wel met hart en ziel.

Ik dacht aan dit schitterende gezang toen ik op 9 november 2016 na het ontwaken op de beeldbuis zag dat een trompetterend heerschap in de USA tot president van dat land was gekozen. Bijna iedereen dacht dat hij niet gekozen zou worden, maar Hillary, de vrouw van Bill. Hillary haalde wel de meeste stemmen, maar verloor toch door dat rare stelsel van kiesmannen, die namens de kiezers de president van het machtigste land ter wereld kiezen. Een stelsel dat aan niemand met goed fatsoen is uit te leggen. Al die weldenkende en (hoog)geleerde dames en heren zaten er op een gigantische manier naast en kregen een kater van Washington DC tot Tokio en weer terug en waar geen paracetamol tegen helpt. Zelfs geen karrenvracht.

Trump was in de poppenkast, die vooraf ging aan die verkiezing, afgeschilderd als een racist, seksist, homofob, vrouwenhater, graaier, kapitalist, billenknijper, anti globalist, leugenaar en allerlei hier niet te noemen benamingen. In ieder geval als niet bekwaam om de United States of America te besturen en daarmee ook de wereld.

Het gewone Engelse woord Trump betekent dus in het Nederlands “troef” en we kunnen, nu wel denken dat hij nu alle “troeven” in handen heeft, maar dat is nog maar de vraag. Ik weet ook niet of hij wel een goede kaartspeler is, die iedereen kan aftroeven.. Als hij alles moet waarmaken wat hij er in het poppenkastspel vooraf allemaal uitkraamde ofwel trompetterde, dan zal hij heel hard moeten werken en hopen dat hij niet te veel tegenwind krijgt vanuit de parlementaire organen van de USA. Want wat hoe hij hele bevolkingsgroepen discrimineerde en respectloos behandelde, was ongehoord. En hoeveel van de beloftes die hij deed, zal hij kunnen waarmaken? Hij denkt misschien de almacht te bezitten, maar dan heeft hij toch wel mis, want hij heeft wel de toestemming van het Congres nodig.

Hij zal met medewerking van verwante volksvertegenwoordigers veel maatregelen van die zijn voorganger terugdraaien, maar niet alles. Hij heeft namelijk onder die “verwanten” ook niet al te veel vrienden gemaakt. En over maatregelen en plannen die veel geld vragen, beslissen de twee meepraatorganen in dat Congres, die officieel op zijn hand zijn, maar hem kritisch zullen volgen. En ze zullen ook niet ongeremd de knip voor hem openen onder het motto “wie zal dat betalen, beste lieve trompetter?” Soms zijn het net Zeeuwen, zuunig dus. En hij zal ook wel eens een “roepende in de woestijn” zijn, waardoor zijn trompetgeschal vaak in een lege zaal zal klinken.

En of die gesloten mijnen en fabrieken allemaal weer open gaan? Het valt te betwijfelen of zijn mede kapitalisten allemaal mee zullen gaan in die wilde plannen, want zij willen winst maken en geen verlies latende avonturen beginnen. En als die mijnen en fabrieken niet meer opengaan, zullen de nu al arme mensen een enorme kater hebben en het nog moeilijker krijgen dan ze het nu al hebben. En alle zorgvoorzieningen kan hij ook zo maar niet afschaffen. Tot dat besef is hij nu al gekomen.

Ja maar, hoor ik heel veel mensen hier zeggen: “Wat hebben wij met die Trump te maken? Hij is toch president van Amerika en niet van Nederland. Wat hebben wij dan met zijn asociale smoezen te maken?” Was het maar zo, maar laten we niet vergeten dat we in ontzettend veel zaken van Amerika afhankelijk zijn. Het waren soldaten uit dat land die meehielpen met onze bevrijding in 1945. Dat land hielp ons er ook economisch boven op via de Marshallhulp. Het waakte over ons in de Koude Oorlog van de vorige eeuw en is ook nu weer een schild tegen de vele onzekerheden die ons nu als vrije wereld bedreigen. Laten we hopen dat die onzekerheden geen zekerheid worden.



En laten we ook hopen dat het land van de “American Dream” daadwerkelijk het dromenland blijft waarvan wij en miljoenen anderen dromen. Waar het heengaat? “Jelle zal het wel zien..... zong Wim Kan ooit in een oudejaarsconference. Alleen Jelle trompetterde niet. Hij deed en hielp ons uit het moeras. Zonder trompetgeschal.

