

## Rare praatjes



We lieten de 200<sup>ste</sup> uitgave van deze rubriek in stilte voorbij laten gaan, wat niet betekent dat we er op korte termijn mee ophouden. In tegendeel, in onze hersenpan borrelen nog allerlei ideeën en onderwerpen om u de nodige praatjes aan te smeren.

Deze keer gaat het zelfs over rare praatjes, want die worden er nog genoeg verkocht. Denkt u maar eens aan de politieke partijen. De Kamerverkiezing in maart 2017 staat voor de deur en langzaamaan zien we de gouden bergen weer de grond uitkomen. Ze beloven ons allerlei goede dingen voor de portemonnee en verlichting van onze lasten, maar wat ze willen verhogen om dat te compenseren, staat er niet bij indachtig het gezegde: “de linkerhand weet niet wat de rechterhand doet”.

Maar niet alleen polletiekers verkopen rare praatjes. Wat denkt u van de wereld van de Fitness instituten? Om het stoer te houden of te maken wordt daar met Engelse termen gesmeten of het niets kost. Ik zag een folder en daarin wordt gezegd dat als je bij deze krachtfabriek komt sporten “you become an expert”. Op welk gebied je een expert wordt, wordt er niet bijgezegd. In hun instituut maak je een ‘real fitness journey’ die voor de leden gratis is en waar je ook contactmomenten hebt met een instructeur. Al of niet voorzien van een (overdaad aan) tatoos. Men besteedt er o.a. aandacht aan strength (vergroten van de spiermassa, een soort Jerommeke?), shape (afvallen, strakker en fitter worden) en starter, waar je kennis maakt met de cardioapparatuur als loopbanden en fietsen en zo meer, want je kunt ook naar de crossbox en fight studio.

Een ander domein met rare praatjes is de modewereld. Een grote, nog niet omgevallen, kledingketen is sterk in denim. Het is Rugged en Relaxed. Ik meteen in de stress schieten, omdat ik dacht dat ik vroeger op het tijdens de Engelse les van juffrouw Smits, (bijnaam: Doris Day), op het Sint WC iets had gemist. Gelukkig werd er uitleg bij gegeven wat het inhoudt en zie: de nieuwe denimlijn heeft de karaktereigenschappen van de traditionele werkkleding en is te herkennen aan zijn speciale wassing, afwerkingen en “geleefde look”. En toen ik dat las was ik helemaal gerustgesteld, al vroeg ik me wel af wat nu ‘traditionele werkkleding was, “Hij is niet dood, hij leeft” zoals Rob de Nijs over Jan Klaassen zingt. En je kunt het krijgen in “The Slim” of “The Tapered”. Gelukkig maar dat ik nog iets te kiezen heb, mocht ik tot aanschaf van die nieuwe lijn overgaan.

U weet het, banken en andere financiële instituten zijn erg bezorgd over onze geldelijke bezittingen en willen het graag voor ons bewaren, vaak tegen een niet onaanzienlijk bewaarloon en een minimum aan service. “Niets voor niets” denken ze daar. Lees eens hoe Aegon met je meeleeft door hun “aandacht voor je toekomst” en de boerenbank heeft “aandacht voor elkaar”, zodat je binnen een week een hypotheek rijker kunt zijn in de hoop dat je er niet armer van wordt.



Ook in wereld van de gezonde drankjes kunnen ze er wat van. Een paar slokken

van de Campina melk en je voelt de krachten in je spierballen toenemen. En als je diverse fruitdranjes tot je neemt, vliegen de koolhydraten je om de oren of komen ze je neus uit. De driedubbellinksom gedraaide yoghurt zorgt voor een gezonde kalkhuishouding in je beendergestel en bij “Chocomel”, in België “CeCeMel” genoemd, hebben ze een nieuw product, n.l. “Chocomel Vers”. Dat bezorgde mij verwarrende momenten, waardoor mijn leefomgeving bijna ging denken dat ik een ‘verwarde man’ was. Ik ging me namelijk afvragen van wat voor soort melk die Chocomel voorheen gemaakt werd. Je weet het maar nooit, want in onze “jonge tied” wisten we dat de melk van de koeien kwamen en dat chocomel eerst witte melk was, waarin ze “suukeladepoeier” gestrooid hadden. Tegenwoordig denken veel kinderen en vaak ook hun opvoeders dat de melk uit de fabriek komt en denken ze wellicht dat de bruine kleur via een chemisch proces ontstaat. Een raar praatje? Ik denk het wel, maar het zou kunnen.

Op het TV kunnen ze er ook wat van. Als wij naar het scherm kijken zien wij daar allerlei figuren in vrouwelijke of mannelijke staat bewegen. En als aan het einde van het programma, waar wij uitgezwaaid worden, hij of zij zegt: ik zie u morgen terug, weten we al dat ze liegen alsof het gedrukt staat. Want ze kunnen ons helemaal niet zien, zelfs niet via Facebook, Twitter, Instagram of welk ander moderne versie van “kijken, kijken” dan ook. En zelfs niet met de sterkste verrekijker of zoekijker of telescoop. Rare praatjes dus.

Zelfs het onderwijs is niet helemaal vrij van rare praatjes. In onze buurgemeente Kapelle, ooit eens het ‘Wassenaar van Zeeland’ genoemd, hebben ze ook een innige samenwerking van enkele basisscholen. En daarvoor moest een naam verzonnen worden. Omdat ze als school geacht worden een naam in goed

grammaticaal Nederlands te verzinnen, hebben ze zich daar maanden lang suf gepiekerd. En jawel, ze zagen het licht. Ze hadden dat van onze TV-toren zelfs niet nodig. De onderwijsexperts en -bestuurders kwamen tot de spetterende naam: “’t Saamdeel”. Ik dacht eerst dat ze een les menskunde hadden gevolgd en het over het schaamdeel gehad hadden, maar dat was niet het geval. Hun beroemde voormalige plaatsgenote Annie M.G. Schmidt heeft de Nederlandse taal met heel veel moois verrijkt, maar de dochter van de dominee zal boven in de hemelse ruimten ongetwijfeld zijn flauwgevallen, toen ze dat nieuws via de hemelse lijnen vernam; ’t Saamdeel’,  
Hoe kwamen ze erop? Van geen wonder dat veel toekomstige onderwijskrachten eerst een Nederlandse taaltoets moeten doen, voor ze de lessen op de Pabo mogen volgen en daarna op onze kleinkinderen worden losgelaten!



Ter afsluiting een uitstapje naar België. Onze Zuiderburen staan bekend om hun mooie taalgebruik en vele soorten overheerlijke bieren, waarin vooral de paters Trappisten een aandeel hebben. En toch hebben zij ook rare praatjes. Ze staan bij hen nooit nooit “banen op de tocht”, maar “jobs”. Ze kunnen ter plaatse ook een woord verzinnen. In een anti - rookuitzending kun je allerlei gegevens vinden op de App. en kun je mondelinge hulp krijgen van een “tabakoloog”. Een raar praatje? Inderdaad, maar waar gebeurd. Dus als u eens een raar praatje wilt verkopen, ga dan gerust uwes gang. U bent niet alleen.

*Augustinus*