

Brexit



Nee, er volgt geen uitgebreide politieke beschouwing over de gevolgen van de 'enormiteit' die de Britten in meerderheid hebben uitgehaald. Ik zal me beperken tot gedachten daar rondom heen.

Drie en veertig jaar geleden werden de Britten na veel pijn en moeite en bijna oeverloos gepraat lid van de EU. Het was al die jaren altijd wel wat met hen, maar ze bleven wel binnen de club. Het was nooit van harte en toen mijnheer Cameron vorig jaar graag herkozen wilde worden als Prime Minister beloofde hij dat 'het volk' zou mogen beslissen over wel of geen lid van de EU blijven. 'Het volk' heeft inmiddels gesproken en zegt 'ajuuus paraplu'. Volgens stereotype beelden lopen echte Britse gentlemen immer altijd met een paraplu en een bolhoed, dus is het 'ajuuus paraplu' de juiste term.

Het is niet te begrijpen dat een niet al te grote meerderheid zegt: 'Zoek het maar uit Europa, we gaan alleen verder!' Dat is n.l. niet waar, want ze blijven wel lid van de NAVO en de OESO en andere Europese verbanden en willen wel handel blijven drijven met de achterblijvende leden van de EU, want die inkomsten kunnen ze gewoon niet missen. En wat ik helemaal frappant vind is dat de meerderheid van de uittreders van onze soort zijn, dus 'van oudere' leeftijd. Je zou denken dat juist zij weten dat je niet zonder samenwerking kunt. De meerderheid van hun jeugd begrijpt dat beter, want degenen die wel kwamen stemmen stemden massaal vóór blijven. Alleen weer vreemd dat die ander thuis blijven en niet stemt.

Veel reacties in 'Europa' sloegen en slaan vaak nergens op. Commissievoorzitter Juncker en praatcollegevoorzitter (EP) Schultz riepen schande en willen dat het Verenigd Koninkrijk zo gauw mogelijk haar biezen pakt. Dom, dom, dom... want Europa en het UK zijn zo met elkaar vervlochten dat je een dergelijke samenwerking niet zo maar beëindigt. Het lijkt veel op een scheiding en dan komt het erop aan dat je een 'vechtscheiding' voorkomt. De 'desertie' van het UK heeft namelijk grote gevolgen voor zowel 'Europa' als het 'UK' en daar moet je dus goed over nadenken, eindeloos praten en dan verstandig besluiten. Gelukkig dat tante Angela (spreek uit: Ankela met een 'zachte'k) beter bij haar positieven bleef en zei dat er weloverwogen moet worden gehandeld. Het schijnt dat Juncker er nogal eentje lust, dus misschien had hij te diep in het glaasje gekeken toen hij dat zei, waarmee hij zo'n beetje zijn eigen glazen ingooide. Als de wijn is in de man, is het verstand in de kan'.

Het blijven vreemde wiebussen, die Britten, bepaald niet. De Schotten, Noord Ieren en Gibraltarnezen willen in meerderheid graag in de buurt van de EU - vleespotten blijven. Zij varen wel bij het verblijf in de EU. En al helemaal vreemd is het dat juist de arme streken, die flink van Brussel 'trokken', tegen blijven waren. Lijden zij liever in stilte verder aan geldgebrek?

Op school leerden we over het 'British Empire', dat heel veel macht had in de wereld. Dat bestond uit Groot Brittannië en al zijn koloniën (groot en klein) en hadden allemaal dezelfde opperbaas, n. l. de 'King' en later de 'Queen'. Zo hadden lieden uit die koloniën bijna onbeperkt toegang tot het Britse eilandenrijk. Ze konden er zogezegd 'vrij in en uit lopen'. En nu hebben ze tegengestemd omdat ze bang zijn dat er teveel buitenlanders komen, die de banen inpikken die zij zelf niet willen vervullen. Of zijn ze bang zijn dat er op het vasteland weer een 'Willem de Veroveraar' opstaat die hun land gaat bezetten?



Ja, wel, in ons landje aan de zee willen nu er lieden dat wij ook stemmen over 'wel of niet Nexit'. Zij denken dat wij het ook wel alleen kunnen. Hier is volgens mij 'de wens de vader van de gedachte'. Wat kunnen wij nu nog op ons eentje klaarmaken? Nikskeniet, nada, geen enkele fluit....! We horen dan bij de 'Calimero's' van Europa en kunnen dan alleen maar klagen 'zij zijn groot en ik ben klein en dat is niet eerlijk'. Gewoon erin blijven en als 'Europa' te gekke fratsen wil uithalen flink op de tafel slaan als een echte 'Jongen van Jan de Wit' 'Europa' moet zich niet teveel met andermans zaken bemoeien en dat moeten onze politieke 'leiders' binnen de vergadercircuits van de Brusselse doolhoven duidelijk laten blijken. Niet steeds achter tante Angela aansloffen, maar als het moet duidelijk een afwijkende mening verkondigen en desnoods weigeren een maatregel uit te voeren. Gewoon die besluiten aan je laars lappen, zoals de grote jongens dat ook vaak doen. Gewoon weer



VOC...mentaliteit tonen (ook al mag dat misschien niet zeggen). Zullen de 'vissers, boeren, burgers en buitenlui' blij mee zijn en blonde Geert van de macht weghouden.

Laat de Britten in hun waarde, in every inch a Englishman en gun ze hun Brexit. Heb respect voor hun besluit, ook al ben je het er niet mee eens. Misschien dat zij ooit zullen zingen met een variant op 'The white cliffs of Dover' 'I' m looking over to the meatpots of Europe' of woorden van dergelijke strekking.

Who is next?

Augustinus