

Perstaal



Weet u wat een bron van leesvermaak kan zijn? Nooit eens over nagedacht? Foei oh foei! Het ligt dagelijks voor het oprapen, tenminste als u kranten leest! Snelt u alleen koppen dan kunt u ook al aan uw trekken komen, maar de aansluitende tekst daaronder kan ook al een bron van vermaak zijn. Daarom heb ik in de voorbije maanden als eens de kranten met extra aandacht doorgebladerd, koppen gesneld en aansluitende teksten woord voor woord gelezen en

opmerkelijke zinnen genoteerd. En werkelijk, beste lezer of vrouwelijke variant daarvan, er gaat dan een wereld, waarin u uw fantasie de vrije loop kunt laten lopen, voor u open.

Leest u eens welke mogelijkheden deze krantenkop aan fantasiebeelden kan opleveren: “Spoorproblemen hangen Tweede Kamer de keel uit”. Spoorproblemen zijn er, zoals bekend, zat. Bij extreme hitte kunnen de ijzeren sporen warm lopen en uitzetten, waardoor de treinen ontsporen. Bij hevige kou kunnen ze te glad worden en in de herfst zijn ze niet bestand tegen de nattigheid en gladheid van de vallende bladeren. En dan hebben het alleen nog maar over het ijzeren spoor, want het draadspoor daarboven kan door een te hoog uitstekende kraanwagen meegesleurd worden, in die draad kan kortsluiting ontstaan en de stroom kan helemaal uitvallen. In al die gevallen is Leiden dan in last, hoewel pa en ma Spoor daar niet hun woonkantoor hebben. Verder kunnen die spoorproblemen bestaan uit te laat komende treinen, overvolle treinen, te weinig bedienend personeel, lastige passagiers en wat u zelf wellicht al eens hebt meegemaakt als zijnde storend. En denkt u dan eens in hoe een Tweede Kamerlid zich moet voelen als die problemen hem of haar allemaal de keel uithangen. Voer dus voor heel wat fantasievolle momenten.

En laat uw fantasie eens de vrije loop bij de volgende door mij gesnelde koppen: “Met Alzheimer naar het van Abbemuseum” of “De Provincie worstelt met het archief. En laat uw fantasie eens los op “Provincie hakt in Sloeweg” of “Ouders vallen vaker school aan”. En op een **woensdagmorgen** trof ik een bijdrage van een vooruitziende journalist aan, die als kop boven zijn artikel meekreeg: “Aan de Dekkersweg in Lewedorp stond vanmiddag een mesthoop in brand”. En het betrof een brand die op dinsdag had plaatsgevonden. Kijk dat is natuurlijk puur genieten en aanleiding om je fantasie ten volle de ruimte te geven. Denkt u eens in! De Commissaris van de Koning, de Gedeputeerden en de leden van de Provinciale Staten en de provinciale werknemers staan op de Sloeweg paraat met pikhouwelen, kruiwagens en schoppen om het puin dat ze met het hakken maken op te ruimen. Ruimen ze zelf de puinhoop op. En wat denkt van die ouders, die een school aanvallen? Gekker moet het toch niet worden! Ik zal er u nog ene geven: “België droogt volleyballers af”. Het Nederlandse team verloor toen van België. Ik vraag me of waarom de Belgen daarna de Ollanders afdroogden en hoe en of dat allemaal wel koosjer was.



En in de aansluitende artikelen staan ook veel vermaakspunten. Wat denkt u van de volgende taalmissers: “.....werden toegejuicht” en er werd gepraat”achter besloten deuren”. “De 23 jarige Vlissinger J.W. uit Vlissingen “moest terecht staan omdat hij wat had uitgevreten. En de voetballers van AZ uit Alkmaar, waar de Zeeuw Piet Bruynoge burgemeester is “moest spelen tegen het Roemeense FC Astra uit Roemenië “. Gelukkig maar dat die Roemeense club in Roemenië lag en niet in Bulgarije of Albanië.

En een inwoners van een Walcherse plaats, waarvan ik de naam vergeten ben, had explosieven in zijn schuurtje of in een kast in zijn slaapvertrek en dat leverde “levensgevaarlijk explosiegevaar” op. Gelukkig maar, dat de dienaren van Hermandad er op tijd bijwaren, zodat hij niet “uit de kliniek wist te breken” waardoor er geen “delegatie naar Canada is afgereisd”, waar ze dan misschien wel velerlei Nederlandse “pensionada’s “waren tegengekomen.



En daarom vind ik de volgende slagzin van vele jaren terug nog steeds actueel: De krant kunt u niet missen, geen dag!” Kijk want dergelijk missers zie je op TV nauwelijks of de ondertitelaar moet het Nederlands ook niet zo goed meester zijn. Maar dat is dan weer een kous van het andere been.

Augustinus