

Toch gevonden!



Ik ben er uit! Na 77 jaar zijn alle raadsels in mijn leven opgelost! Mijn toekomst zal nu vol licht zijn en er zullen zich geen raadselachtige dingen in mijn leven meer voordoen. Dat leven gaat nu worden begeleid door lieden met bovenmenselijke gaven en luisterend naar namen als Esther, Yvonne, Maria (niet de moeder van), John, Willem, José, Foekje, Loes, Angela en Mirjam en nog andere verlichte collega's van hen.

Hoe dat zo gekomen is? Heel eenvoudig: dankzij de hulp van het UWV! Niet dat ik nog werk zocht en me om te verkrijgen tot hen gewend heb. Nee, dat is voor hen die nog werkplichtig zijn en door dat UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) aan die mogelijkheid geholpen worden. Dat UWV voert namelijk niet alleen de uitkeringen uit, maar helpen de werkplichtigen die in hun tabellen staan vermeld, ook bij het zoeken naar een voor hen mogelijk geschikte baan en een eventuele opleiding daarvoor. Denk niet dat dit een eenvoudige arbeid is. Dan hebt u het grondig mis, want het vraagt heel wat formulierenwerk om vast te stellen welke baan u mogelijk zou kunnen invullen en welke opleiding u daarvoor misschien nog moet volgen. Ik heb mensen gesproken, die ander werk moesten zoeken omdat ze "door hun rug gegaan waren gegaan" (bijv. stratenmakers). Na het voeren van een aantal gesprekken met invullen van oneindige reeksen formulieren en, zo nodig, keuringen wordt die mensen dan aangeraden het als straatveger of opperman te gaan proberen. En dan niet de straatveger van heden met een gemechaniseerd voertuig, maar één die nog werkt met een papierprikker of tang of grote schep met bezemen daarmee de weggegooide papiertjes en blikjes en fritesbakjes oprapt of opveegt en in een zak deponert. Als die zak dan helemaal vol gepropt is moeten ze die daarna een halve kilometer verder in een auto ledigen. U zult die verhalen ongetwijfeld van de verjaardagsvisite of borreltafel kennen en wellicht hebt u hen ook al langs de Goese 's Heren wegen bezig gezien.

Maar als u over buitengewone gaven als helderzien, de kaartlegkunst, het bedienen van pendels, heldervoelendheid of helderwetendheid, beschikt, dan kan uw kostje helemaal gekookt zijn. Dan gaan echt alle deuren voor u open! U kunt dan op kosten van u zelf en uw medeburgers een opleiding in die takken van maatschappelijke dienstverlening volgen als astroloog of astrologe. En als u er in slaagt die opleiding met succes af te ronden en het daarbij met sterren versierde diploma als helder voelend kaartlegster en / of levenscoach te bemachtigen, dan kunt u in één vloek en één zucht aan het werk bij de Astrotelefoon. Wist u dat nog niet? Kijk dan met de meeste spoed op de pagina van de kleintjesmarkt in de Provinciale Walcherse Courant voor Zeeland (PWCZ) en speur naar de rubriek 'Astrotelefoon' en u komt de bovengenoemde helder voelenden en pendelaars van zelf tegen. Er zijn er zelfs die met engelengeduld werken door middel van contacten met engelen.



Dat levert heel interessant leetuur op. Lees wat Esther over zichzelf zegt: 'Ik ben heldervoelend en helderwetend en werk met gidsen. U bent welkom met al uw vragen.' Is dat niet geruststellend? Of ze met stadsgidsen werkt of met papieren gidsen of de gidsen van vroeger bij de scouting, weet ik niet, maar het is wel een geruststellende gedachte dat u duidelijk de weg wordt gewezen (indien nodig brengt Rob de Nijs u persoonlijk naar Hamelen). Ja en dan Mirjam: 'Als heldervoelend HSP-er en levenscoach helpt zij u om het beste uit u zelf te halen. Bovendien analyseert zij ook nog uw dromen en ziekten.' Ze werkt dus niet alleen in dromenland, maar speelt ook nog voor wonderdokter.

Foekje is trouwens ook niet mis: 'Zij is een spirituele raadvrouw, helpt u graag verder met uw vragen of moeilijke situaties. En als klap op de vuurpijl werkt zij ook nog met tarotkaarten en de pendel'. Ik heb vroeger ook al eens voor mijn werk moeten pendelen, maar nooit geweten dat er ook nog op een andere manier gependeld kan worden. En weet u dat Loes alleen al 'genoeg heeft aan uw voornaam voor een consult en ze ook nog eerlijk en duidelijk is?' Willem is 'helderziend paragnost en u kunt hem overal voor raadplegen.' Trouwens John doet niet voor hem onder. 'Hij werkt met tarotkaarten en zigeunerkaarten. Hij is er voor spiritueel advies en al uw levensvragen.' Laat ik met Maria eindigen.

‘Zij is heldervoelend tarotiste, new paradigm MDT en Oigong Healing voor al uw levensvragen: werk, relatie, etc. Zij helpt u graag.’

Wat wonen we toch een in heerlijk land! En wat ligt voor ons ouderen de toekomst ineens weer open! Weg met het doemdenken, zwartkijken, zwartepieten, pessimisme en dergelijke negatieve zaken meer.



Dankzij de Astrotelefoon ligt de toekomst voor ons ouderen open. Eén ding is nog onduidelijk: het is namelijk nog niet bekend of de kosten van deze nieuwe therapieën door de ziektekostenverzekeraars zullen worden vergoed. Maar daar zullen de mensen onder de Haagse kaasstolp met behulp van al deze wonderdokters, engelbewaarders en Oigong Healers zeker antwoord op kunnen geven. Ik wens u een gouden toekomst, maar pas wel op uw portemonnaie!

Augustinus.