

Bevrijd!



We zijn al weer in de tweede helft van deze herfstmaand toe en de negen en twintigste dag van deze maand is voor onze mooie stad Goes een bijzondere dag. Op diezelfde dag in 1944 werd hij bevrijd van de Nazi - overheersing en kreeg de bevolking zijn vrijheid terug. De rood wit blauwe vlag kan weer worden uitgesproken en dat gebeurde dan ook volop.

Als jongen van zeven heb ik die bevrijding meegemaakt en van mijn vriendin mevrouw P te G. heb ik er ook al het nodige over te lezen gekregen. Ik zag hoe een piep jonge en oudere Duitse soldaat zich aan de Canadezen overgaven en eindelijk ook vrij waren van de tiran die ze hadden moeten dienen, want niet iedere Duitser was uit het verkeerde hout gesneden. Ze moesten doen wat hun landswet hen voorschreef, ook al waren het er van binnen niet mee eens. Niet meedoen kon voor hen en hun familie grote gevolgen hebben.

Goes is door Canadezen bevrijd en veel van hun kameraden, die sneuvelden liggen begraven op het Canadese ereveld bij Bergen op Zoom. Een bezoek daaraan doet je beseffen dat wij wel heel erg goed geholpen zijn door mensen uit andere werelddelen, die ons kwamen helpen om weer vrij te worden. We mogen die 'vreemdelingen' dan ook heel erg dankbaar zijn dat zij de oceaan overkwamen om ons de vrijheid weer te geven.

Ik besepte dat weer een nadrukkelijker toen ik onlangs weer het Amerikaanse ereveld in Margraten bezocht. Het is het enige Amerikaanse oorlogskerkhof in Nederland, maar heel indrukwekkend. Het is 26½ ha. Groot en daarop staan 8301 grafstenen en 179 Davidssterren. Er liggen 1722 vermisten begraven, hun naam is niet bekend. En van al die gesneuvelden waren er 40 broederparen. En 6 van die overledenen ontvingen de 'Medal of Honor'. Het veld werd ingewijd op 7 juli 1960.



Een bezoek aan Margraten doet je weer beseffen dat we heel veel aan **al** die overzeese soldaten hebben te danken en dat we er in vrijheid van alles (kunnen) uitflappen, wat niet altijd gepast is. We mogen best heel wat voor onze vrijheid over hebben en er best wel wat privacy voor inleveren. Onze vrijheid mag ons best wat waard is. En als we - vaak terechte - kritiek op Amerika hebben, mogen we

ook wel denken aan dit gezegde: 'verbeter de wereld, begin bij je zelf'.

Daarom besluit ik nu al deze spinsel met 'dank je wel jonge en oudere buitenlandse soldaten voor onze vrijheid'.

Augustinus