

Beloeren



Wat hebben we gesmuld van alle toneelstukjes in de laatste maanden van het vorige jaar. Alle politieke bonzen uit bijna alle landen van het westelijke Europese halfrond stonden op hun achterste benen van verontwaardiging. Het denkbeeldige schuim spoot van hun lippen, er vond druk overleg plaats, parlementen werden in speciale zittingen bijeengeroepen en ook volksvertegenwoordigers spuwden hun gal. En niet alleen hun gal, ze spuwden ook vuur. Gelukkig was het koud vuur, want anders was de Tweede Kamer wellicht in rook ten onder gegaan van de verontwaardiging.

En zouden de enorme bergen boter, die in de diverse vergaderzalen hoog opgestapeld lagen, wellicht zijn gaan smelten. En gesmolten boter is net zo erg als de gesmolten kazen uit de bekende reclamespot. Frau Angela was op haar mobieltje afgeluisterd en nog vijfendertig andere regeringsleiders, ministers en alles wat er nog verder aan politieke bobo's het waard is om door onze 'vrienden' uit de States en andere streken afgeluisterd te worden.

De cowboys van overzee waren n.l. nogal ver doorgeschoten in het afluisteren van miljoenen westerse burgers. Of misschien niet direct afluisteren, maar het registeren van wie met wie belde, mailde, sms..te. En die cowboys deden het niet alleen, ook de burens van de overkant van de Noordzee deden mee aan het spel. Zij waren zelf 'verontwaardigd' dat ze werden beluisterd en beloerd door hun yankeemaatjes, maar deden ook vrolijk aan het spel mee. En de afgekorte namen van de beloerinstanties vlogen ons om de oren, ASN, FBI, AIVD, Mossad, MI 5 en MI 6, BVD, KGB en nog meer van dat fraai' s vlogen ons als drones om de oren. James Bond en Matta Hari waren van geen belang meer. Zij stammen uit de tijd dat spionnen elkaar in bed afluisterden en beloerden. James en Matta bedreven immers liefdewerk tijdens hun activiteiten en speelden de vermoorde onschuld terwijl zij hun hoorspel speelden.

Onze Tweede Kamer kwam er zelfs speciaal voor bijeen en de minister van Overbodige Binnenlandse Zaken, de heer Ronald Plasterk, werd zo stevig aan de tand gevoeld dat hij bijna niet alleen zijn baard verloor, maar ook zijn gebit. Hij moest namelijk met zijn mond vol tanden praten, want hij mocht immers geen staatsgeheimen verraden. Publieke geheimen weliswaar, want iedereen weet dat ieder land in andermans land de boel bekijkt, beluistert, fotografeert en doorgeeft aan weer andere, 'bevriende', landen. En intussen sloegen de bonzen in het Kremlin en de Heilige Stad zich van plezier uitbundig op de dijen. Want de toneelstukken die onze voormannen opvoerden, waren voor Poetin en de opvolgers van MAO ware dijenkletsers. In de contreien van Drenthe en Twente zou men zeggen dat 'ze zich de kont stuk lachten'.



En nu weet u ook meteen wat die boterbergen in de diverse vergaderzalen deden. Voordat de woordvoerende dames en heren dat woord daadwerkelijk gingen voeren, begaven zij zich eerst naar de boterkamer en smeerden daar enorme bergen van dat spul op hun hoofd. Zij wisten immers maar al te goed dat hun eigen land in andere landen ook de boel afluistert en begluurt. En dat andere landen dat ook doen bij ons en dat hun eigen organen hun gegevens uitwisselden en vergeleken met die van de andere 'bevriende' naties. Ze wisten dat het in feite één grote ruilbeurs is. Of een soort kwartetspel : "Mag ik van jou van de serie Kremlin a.u.b. Greenpeace". " En mag ik dan van jou van de serie CIA de kaart van Luistervinkje?" Het is een geweldig spel, alleen nog niet op de markt. Welke ZZP-er uit de uitgeverijbranche neemt het initiatief hiervoor? Er is goud geld mee te verdienen.



Niemand van ons houdt van gluurders. We vinden het smeerlappen en viespeuken. en toch smullen we van de verhalen over de voyeurs. Want zo lijkt dat heel iets anders te zijn. Voyeur klinkt immers heel anders dan gluurder. Maar gedaan is gedaan. In alle landen wordt gewoon verder gegaan met de toneelstukjes van verontwaardiging. Bij de duidingsmagazines treuren ze daar niet om, want zo kunnen ze weer hele ladingen deskundigen aan tafel vragen, die het klootjesvolk kunnen uitleggen waar ze zelf ook niets van weten, want het speelt zich immers allemaal in het geheim af.