

Awards



Wij Nederlanders zijn gek op het winnen en geven van prijzen. Als het effe kan geven we allerlei mensen, die iets bijzonders hebben gedaan of gemaakt een prijs. Een sportkampioen geven we de eerste prijs. Een geweldig goede muzikant de Gouden Harp en een iets mindere de Zilveren Harp. Iemand die een beetje handig is in het spelen in of maken van films en wat daar zoal bij hoort, krijgt een Gouden Kalf. En mensen die voor één van de vier vrijheden van Franklin Delano Roosevelt zijn of

haar beste doet, geven we een Four Freedoms Award. En ongetwijfeld weet u dat onze eigen Goese popband RACCOON enkele 3FM Awards heeft binnengesleept. Het is heel hoog in de wereld van de popmuziek. Daar mogen we als Goesenaren best trots op zijn. Een ouder van één van de bandleiden is zelfs lid van KBO Goes en dat moet voor ons allemaal een dubbele reden zijn om er trots op te zijn. Zoveel popsterren hebben we niet in het Zeeuwse.

Tot voor enkele jaren gaven we allerlei liederen om allerlei redenen een prijs of een ereprijs, tegenwoordig geven we een Award. Maar wat is een Award eigenlijk? Het woord komt steeds meer voor in dit prijzengikke land. Daarom heb ik eens gegoogled bij het woord Award en het resultaat was enorm. Er werd vermeld dat men ongeveer 1.170.000.000 zoekresultaten had gevonden. Heel wat daarvan komen meer dan één keer voor, maar het resultaat blijft verbluffend. Ik begon vol moed een stel van die pagina's door te spitten en de ene Award na de andere kwam aan mijn ene oog voorbij en dat in de meest uiteenlopende klassen en onderwerpen, zoals daar zijn, om het majoor Kees te zeggen, in de categorie Fashion, ook wel mode genoemd, schoonheid ofwel beauty, outdooractiviteiten en de 400 jaar oude handelsbetrekkingen met Turkije. We hebben er ook op het gebied van industry, innovation, science, fotografie, enterprisepromotion, funeral en nog meer van die bekende Nederlandse producten. Je kunt het zo gek niet bedenken of er is wel een Award voor. Een voorbeeld: Zo verzorgt De Telegraaf, dat zich de krant van Wakker Nederland noemt, de VROUW-Awards, dat is een blad van die krant en gaat o.a. over horoscopen, mode, beauty, enz. Maar dat zijn niet de enige Awards op dat gebied, want op het gebied van mode hebben we ook de Grammy Awards.

Hoe omschrijf je nu een Award? Ik heb dat ook geprobeerd te googelen. Helaas moest ik al snel stoppen, want er kwamen allerlei geleerde vellen papier met geleerde termen uit, maar een duidelijke omschrijving? Ho maar. Daarom probeer ik er zelf maar één te verzinnen, want die kan nooit minder zijn dan wat ik op het net voorgeschoteld kreeg. Het kan best zijn dat ik er helemaal naast zit, maar vooruit, laat ik eens in het diepe springen. Wat verstaat deze spinselaar onder een Award? *Een Prijs voor een uitzonderlijke prestatie op bijv. het gebied van wetenschap, literatuur, film, muziek, mensenrechten, sport, de grote modewereld en veel andere sectoren van het maatschappelijk leven.* Ik kan het helemaal mis hebben met deze omschrijving, maar zo zie ik het en daar blijf ik dan maar bij.



Een prijs voor de beste bruidsfoto in een jaar zou ik geen award noemen, maar gewoon de beste bruidsfoto van 2012 of welk jaar dan ook. En wat moet ik met een Robeco.nl-Award? Dat is toch gewoon de hoofdprijs voor een bepaalde manier van (geld) beleggen? Wat is daar nu zo bijzonder aan om het als een ereprijs te zien? Nu weet ik wel dat veel van dat soort prijzen internationaal worden toegekend en dat dan award een gemakkelijke naam is, maar wat nu een Hiswa Excellence Award moet voorstellen is mij niet duidelijk. Evenzo geldt dat voor de Zeeuwse Voetbal-Awards.

En waarom worden de echt belangrijke prijzen, zoals de Nobelprijs, de Ako-literatuurprijs, de P.C. Hooftprijs, enz. nog steeds 'prijs' en geen Award genoemd? Ik denk, omdat het hier om

echt belangrijke prijzen gaat, die nationaal of internationaal aanzien hebben en goede wijn hoeft immers geen krans. En die Four Freedoms Award dan, zult u misschien zeggen. De grondlegger daarvan is een Amerikaan met een beetje Thools bloed, de prijzen zijn ingesteld in de States en dus is dan het woord Award een terechte benaming. En die andere 169.000.085 pagina's? Wat ik daarmee gedaan heb? Weer teruggestopt in de vergetelheid of het verdomboekje of of vergetelheid of wat u daarvoor zelf kunt verzinnen. En als u daarvoor een originele andere benaming kunt vinden en doorgeven, krijgt u van mij de Fantasten Award.



Reageren? a.dekok@kbogoes.nl

Augustinus