

Aanhalig



Begin augustus beste lezer(es) viel mijn ene oog in één van de advertentiebladen op een tekst, die mij de wenkbrauwen deed fronsen. Want wat kreeg ik en als u het bewuste blad ingekeken hebt, u ook, onder ogen:

Ezels zijn goed gezelschap voor iedereen.

Woensdag mochten bewoners van Landgoed twee nieuwe medebewoners verwelkomen. Op initiatief van het Ezelshuis kwamen ezels Tiest en Luc, ezel Lulu en bok Bokma gezelschap houden. Ezels en ouderen zijn goed gezelschap, zo blijkt telkens weer. Ze stralen rust uit en zijn makkelijk aan te halen.

Eerst nam ik de tekst met een schouderophalen op, want ik had die ezels al gezien bij o.a. Omroep Zeeland, zodat die eindelijk wat komkommernieuws hadden, en in andere bladen. Het zal u niet ontgaan zijn dat ik teksten vaak met een ander oog lees, n.l. met dat van spinselaar. En de kronkels die daaruit soms voortvloeien deel ik dan met u in deze rubriek Hersenspinsels. Toen ik bovenstaand journalistiek schrijfsel nog eens doorlas, ontrolde zich in mijn gedachten een tapijt van ongekeende mogelijkheden. Laten we deze eenvoudige regelen aan een nadere ontleding onderwerpen.

Ik heb bewust de namen van het landgoed en de bewuste krant niet genoemd, omdat het hier niet gaat om namen, maar om de betekenis van het geschrijfsel en omdat ik geen gratis reclame wil maken voor welk bedrijf ook.

Laat ik nu de tekst verder bij de ezelsoren pakken. U zult op dat landgoed wonen en worden beschreven als een ezel, want daar komt het in feite op neer. U woont daar als mens geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, zoals we dat vroeger in de catechismus leerden, en u wordt vergeleken met een ezel. U wordt er zelfs aan gelijkgesteld, want het zijn medebewoners van de daar al wonenden geworden! Het moet toch echt niet gekker worden..



Uit de aangehaalde regelen blijkt dat er nog meer dieren op dit landgoed rondlopen, n.l. nog een ezel en een bok, die Bokma heet. En het onderkomen waar ze verblijven heet Ezelshuis. Zouden de andere gebouwen waar op dit landgoed de mensen wonen, ook een dieren naam hebben, bijv. Apenrots, Kippenren, Kanariekooi of wat dan ook? En is die bok verslaafd aan het soort vuurwater wat wordt gesleten onder zijn naam of is Bokma zijn familienaam?

In de voorlaatste zin wordt glashard beweerd dat ezels en ouderen goed gezelschap zijn. Nu ben ik graag in goed gezelschap, maar daar horen ezels niet bij. Ook kippen, konijnen, paarden en koeien niet trouwens. Lijken ezels en mensen dan zo op elkaar dat ze goed bij elkaar passen, zodat het voor mijn gemoedstoestand goed zou zijn dat ik een ezel in huis neem? Maar dan doet zich toch wel een indringend probleem voor, n.l. waar moet ik dan mijn huis(g)ezel onderbrengen? Gewoon vrij laten rondlopen in huis of toch maar ergens in een aparte stal?

En als ik dan alleen voor het haardvuur zit en hij in zijn stal staat, kunnen we elkaar niet aanhalen. Tenminste als ik de laatste zin moet geloven. Gelukkig ben ik niet zo aanhalerig. Ik moet er toch niet aan denken dat ik ergens op straat loop en daar komt ineens een ezel op me



af, die me begint aan te halen. Ik zou dan van de weeromstuit beginnen te balken, geen centimeter van mijn plaats meer bewegen en net als een echte ezel koppig proberen de avances van de echte ezel te ontwijken. Gelukkig ligt dat landgoed nogal ver van Goes en de rest van de wereld verwijderd, zodat de kans dat ik daar ooit terecht kom, wel heel erg klein is.

Reageren? a.dekok@kbogoes.nl

Augustinus