

Aangenaam kennis te maken



Het jaar zit er weer bijna op. 2014 nadert zijn eind en ik weet niet of we daar spijt van moeten hebben. Het was een bewogen jaar met veel doffe ellende, oorlog, hel en verdoemenis, strijd, moord en brand, natuurrampen en nog meer wat je misère kunt noemen. Waren er dan helemaal geen blijde momenten? Ja, natuurlijk wel, maar ze lijken allemaal zo gewoon: Geboorte en trouwen, Prinsjesdagglorie en carnaval, sporttriumfen en galaconcerten, balkonscènes en blijde intochten.

Ik leerde een heleboel nieuwe mensen kennen. Mensen met een gewone naam als Janssens en Klaassen, Bezemer en van der Meer. En mensen met bijzondere namen. Ik kwam hen tegen in kranten en tijdschriften, ik hoorde ze op radio en TV en ook bij de huwelijks- en overlijdensberichten ontdekte ik hen. En altijd was ik dan nieuwsgierig naar de herkomst van die naam. Sommige namen zijn nog wel te herleiden, maar bij anderen vraag je je af, waar die in hemelsnaam vandaan komen. Leest u zelf maar, ik heb ze gedurende enkele weken verzameld, maar moest er mee stoppen. Het werd me te veel, het overweldigde me en werd er bijna hoteldebotel van.

Engelfriet - Opstelten - de Fretes - Bussemaker - Holierhoek - Rondagh - Silanno - Waterdrinker - Sylvester - Katzenbauer - Pastoor - Jansen - de Jong - Pieterse - Nachtegaal - Kuzee - Schrederhof - Minot - Leibbrand - Wynia - Cobbenhagen - Telusa - Nijkamp - Graanoogst - Kerssemakers - Sluyzer - Choufour - Naalden - Buitenrust Hetteema - Martejn - Schroote - Frederikz - Pauw. Zijn het er nog niet genoeg? De voorraad is onuitputtelijk, dus ga ik nog even door. - El Kathabi - Hut - Souren - Koens - Oesterbrugge - Jozefzoon - de Waele - Calon - Huis in't Veld - Pekelharing - Borgdorff - Voordewind - de Rijcke - Waisappy - de Milliano - Saarloos - van Couter - Wondergem - Hoppenbrouwers - Vervoordeldonk - van de Luytgaarden - Dijsselbloem - Rouvoet - Mioch - Lefort - Woudsma - Werner - Slangen - Hooghiemstra - Cutinho - van Belzen - Hilbrink - Tacken - Lage Venterik - Lodenstijn. En geloof het of niet, maar die families hebben allemaal de Nederlandse nationaliteit. Nog een aantal dan en dan zal ik u niet meer overspoelen met nieuwe namen. Willigers - Despriet - Nowinski - Naaktgeboren - Gabor - Rijstenbil - Bilterijst - Drozdowski - Hengst - Beijck - Overdulve - Frequin - de Lepper - Kolder - Zanetti - Vrijsen - Bazambou - de Kogel - Sierks - Olde Riekerink - Houben - Lindelauf - Konijnenberg - Wittekoek - Kalkman - Tax - Cosamente - Hustinx - Wytzes - Leistra - Spijker - Gözübüyük - Andiganjoe - Vervoordeldonk - Vermelthfort.



Heel wat namen zullen u bekend voorkomen, omdat die bij BN - ers horen of omdat u ze uit uw omgeving kent. Opstelten en Bussemaker zijn u ongetwijfeld bekend, Kuzee en van Belzen ook, maar dan blijft toch de intrigerende vraag, waar hebben ze hun naam vandaan? Hoe is één van hun voorvaders ooit aan die naam gekomen? Was de eerste Konijnenberg een konijnfokker? Liep de eerste Op op Stelten? En Kolder dan? Was dat een kolderieke figuur of kreeg hij de kolder in zijn kop toen hij een naam voor zijn geslacht moest verzinnen? En dan Vervoordeldonk en Vermelthfort of Kalkman en Overdulve. Hoe zit het daarmee. Is Overdulve een Zeeuw van oorsprong en sprong de stamvader altijd over 'de dulve'? De Nederlandse taal biedt ons een enorme woordenschat. Is rijk aan klanken en schenkt ons daarmee ook veel bijzondere en merkwaardige namen.

En al deze en de overige Nederlanders beleefden 2014 op hun eigen manier met hun eigen grote of kleine geluk, vreugde, verdriet en zorgen. Levend in ons mooie landje met zijn bossen en hei, weilanden en vergezichten, steden en dorpen, straten en pleinen. En vaak waren ze één met ons in ons nationale verdriet zoals bij vlucht MH 17. Ze ergerden zich misschien met ons aan allerlei politiek geneuzel rond het Binnehof of minister Klaas Vaak of staatssecretaris Pierlala wel goed gehandeld had in bepaalde politiek gevoelige zaken als ze al politiek gevoelig waren. Of aan de vaak onnozele vragen van voetbal-verslaggevers aan meer of minder prominente spellers of trainers. Hoe het echter ook zij. Ik hoop voor al deze mede Nederlanders dat zij op 2014 toch met enige voldoening kunnen



terugkijken en er dankbaar voor kunnen zijn. En dat hoop ik voor u natuurlijk ook. En als het eens tegen zat? Daarom wens ik u toe wat de oprichter van De Zonnebloem, Alex van Wayenburg, altijd zei: 'Kop en houdt de Zonzij'! En als er nog wereldverbeteraars zijn, die daarmee ook in 2015 willen doorgaan. 'Doe je best, verbeter de wereld en begin bij je zelf'. Ik wens u in ieder geval een Zalig, Gelukkig, Feestelijk en Gezellig uiteinde en een goed begin van 2015.

Augustinus