

Aandeel



Voor het eerst in m'n leven heb ik een aandeel gekocht."Niet zo handig in deze onzekere tijd " denkt u misschien, maar ik heb alle vertrouwen in de bedrijfsresultaten van ACTIVE AGAIN. Een beetje griezelig is het natuurlijk wel. Vooral als je op dat gebied volslagen leek bent. Optellen en aftrekken ...dat is het probleem niet, vermenigvuldigen gaat ook nog wel en delen doen wij al van kind af aan. 'Eerlijk zullen we alles..... ' enz. enz.. U kent dat wel.

Na de koop dacht ik: 'wat zijn dat eigenlijk precies, aandelen?' Niet zo handig natuurlijk om dat nadien te bedenken en de schrik sloeg me al om het hart. Maar wat blijkt? Ik ben eigenaar van een bedrijf!!! Ik niet alleen natuurlijk en na enig rekenwerk slechts voor tweederde procent, maar toch!! En als aandeelhouder heb je ook nog inspraak in het bedrijf. Hoe meer aandelen, hoe meer je te vertellen hebt. Maar hoe kan je nou meepraten als je er niets van weet? Dus ik vol goede moed het onvolprezen Internet op. Nou, nou. Daar werd ik niet echt vrolijk van..

Wat denkt u van woorden als 'volatiliteit', 'creditrating Aaa-Aa-A-Baa' enz. enz. en niet te vergeten 'duration' oftewel rentegevoeligheid en nog een leuke: 'swaprente' te gebruiken om renterisico af te dekken, een soort ruilhandeltje dus volgens mij. Gelukkig is er voor mij geen reden om te gaan studeren. Hoewel het heel interessant is allemaal.

Natuurlijk is er wel een reden voor de koop van het aandeel. Ik zal het u eerlijk vertellen. Onze kleindochter, u weet wel, die met die mooie blauwe ogen uit een spinsel van twee jaar geleden...ze heeft een vriendje. En die studeert aan de HZ in Vlissingen 'sport - en bewegingseducatie'. In het kader van die studie moeten acht leerlingen een mini bedrijf opzetten .Dat gaat echt niet zo maar. Er moet nagedacht worden over 'wat gaan we produceren'? Het bedrijf moet ingeschreven worden bij de Kamer van Koophandel, enz. enz.. De studenten moeten onderling de taken verdelen en de grote vraag is: 'hoe komen we aan geld om de investeringen te doen'? En zo komen we op 'het aandeel'. Honderd vijftig aandelen van € 20,00 zijn er uitgegeven.

Maar het mooiste komt nog!! Want wat verzinnen acht jonge mensen voor een product? Wat denkt u?

Ze kiezen voor ons, voor de ouderen. Ze kiezen ervoor om een spel te ontwikkelen om **het welzijn van ouderen te bevorderen** en ze noemen het 'levend ganzenbord'. Ze gaan de boer op naar verpleeg-en rusthuizen, naar buurthuizen, kortom overal waar ouderen samen zijn of samenkomen, kan het spel gespeeld worden.



Dus vanaf nu geen negatieve verhalen over 'de jeugd van tegenwoordig' zoals recent voor de zoveelste keer in het radioprogramma van omroep Zeeland 'Zegt u het maar'. Ik word er niet goed van. Mensen, mensen laten we toch wat veel meer vertrouwen hebben in het over, overgrote deel van onze jonge mensen.

Wilt u meer weten over dit project en hebt u een computer? Kijkt u dan eens op www.ACTIVEAGAIN.nl De groep is nog maar net begonnen . Via deze website wordt iedereen op de hoogte gehouden over de gang van zaken . Van harte aanbevolen.



O ja. Ik ben voor het eerst van m'n leven ook naar een aandeelhoudersvergadering geweest. Daar heb ik kennis gemaakt met die acht jonge mensen, zes jongens en twee meisjes. En ja hoor! Ze zijn prima begonnen. De taakverdeling is goed doordacht. Niet genoeg vrouwen in de top? Daar zullen we dan iets aan moeten doen dus.. één van de twee dames is de baas van de firma. En dat geeft vertrouwen.

U hoort er nog van.

Hermandad