

## 50 – plus



Het zal u niet ontgaan zijn dat we een nieuwe Tweede Kamer hebben. Die mochten we op 12 september helemaal zelf kiezen. We mochten zelf aantonen dat wij het mensje waren die op het te tonen identiteitsbewijs vermeld stond. Daarna kregen we een soort van telefoonboek, maar dan met grotere letters, en de daarop vermelde namen mochten we ook allemaal zelf doornemen en daarna mochten we kiezen welk vakje voor welke naam we met het bekende potlood rood zouden maken. We hadden de keus uit 20 genootschappen met in totaal 847 kandidaten. Het was wel verboden dat potlood nat te maken en daarna als aandenken mee te nemen. Jammer eigenlijk, want ik had net een rood kleurpotlood nodig. Als het kleinkroost op bezoek komt, wordt er vaak heel intensief gekleurd en hebben de potlood-punten heel wat druk te verduren. En dan is een stevig gebouwd potlood erg welkom.

We mochten dan wel zelf kiezen wiens hokje we rood zouden maken, maar we werden door allerlei lieden wel flink onder druk gezet om bij hen of één van hun soortgenoten het hokje rood in te kleuren. Avond aan avond kregen we steeds maar weer diezelfde .....n (zelf het woord van uw keuze invullen) te zien en die probeerden ons en iedereen over te halen om toch vooral één vakje in hun gelederen rood te kleuren. Erg origineel waren ze niet met hun teksten, want het ging steeds maar over Europa, het verbeteren van het onderwijs, de uitdijende zorgkosten, en die kwam vooral omdat wij steeds grijzer worden en er steeds meer grijze haren bijkomen, de ontwikkeling van de informatietechnologie en nog veel en veel meer interessante en nog ook veel minder interessante onderwerpen.

En om dat gekissebis wat op te vrolijken begon het journaal dat de debatten leiding probeerde te geven die woordenwisselingen nog wat op te blazen. Het frappantste voorbeeld was wel dat ene Mark Rutte, geen broer van de trainer van Vitesse, een rood knopje indrukte toen hij zei dat hij niet steeds weer geld ‘in Europa wilde blijven pompen’. Hoe durfde hij volgens de andere praters en de verslaggevers, die denken verstand te hebben van politiek, dat rode knopje in te drukken? Dat kon toch niet? Dat mocht toch niet? Waarom begrijp ik niet, want hij lijkt mij dat ‘Europa’ een soort van bodemloze put is, waarin het kwaad geld gooien is.



Uit twintig partijen mochten we kiezen en ja wel hoor! Ook aan ons ouderen was gedacht en wij konden onze belangen zeker stellen door op de partij 50Plus te stemmen. Een partij opgericht door ene meneer Nagel, die eerder wegliep bij de PvdA, na eerst een nagel aan hun doodskist te zijn geweest, Leefbaar Nederland oprichtte en weer ten onder liet gaan, daarna lokaal in Hilversum actief was en daarna weer het licht kreeg en een ouderenpartij oprichtte. Hij koos een originele naam, **50Plus**, zocht en vond Henk Krol, geen broer van Erwin, als aanvoerder en werd zelf op de laatste plaats lijstduwer. Hij maakte een partijprogramma waarin zowat alles waarmee wij ouderen te maken kregen aan toeslagen, bezuinigingen, open neerslagen en wat dies meer zij werd afgewezen. En dat gezelschap kreeg nog zoveel stemmen dat die hiervoor vernoemde Henk en zijn tweede man Norbert Klein nu ook in een paarse zetel aan het politieke spel mogen deelnemen.

In de vorige eeuw hadden we het AOV in de kamer met zes zetels. En zo oud als ze waren, waren het zes ego's, die na verloop van tijd rollebollend over straat gingen. Hier ligt een mooie taak voor de ouderenbonden. Er voor zorgen dat je in iedere partij mensen op de kandidatenlijst krijgt, die onze problemen kennen en daarover hun mondje kunnen roeren, maar die kunnen zien in het licht van het totale maatschappelijke leven. Dat brengt meer op dan twee mensjes, die net als in de Muppetshow die twee oude baasjes onvoldoende kennis hebben en overal commentaar op leveren als het in hun kraam te pas komt. Mooi tijd om de



Unie KBO en KBO Brabant weer met elkaar te verenigen, de ANBO ook weer bij de CSO te laten aansluiten en daarna Gezamenlijk Opwaarts en Eendracht Sterk de politiek duidelijk te maken dat wij grijsaard ook een plaatsje onder de zon verdienen.

**Augustinus**